

# Krig er Terror

Er der fred i Irak? Er der fred i Afghanistan? Er Terrorkrigene en succes for USA og deres allierede? Er masseødelæggelsesvåben fundet? Er al-Qaeda opløst? Er islamismen på retur? Er olien sikret? Er fremtiden tryk nu?

Grunden til Irak-krigen var, angiveligt og demokratisk vedtaget, at Saddam Hussein med sine masseødelæggelsesvåben var til fare for verden. Nu da det har vist sig han ikke havde de påståede våben, er det da sandelig også grund nok at han var en brutal despot. At han også var det dengang han var vores ven... det gider vi ikke høre på. Og at der er mange andre brutale despoter i verden som stadig er vores venner. Det er uinteressant.

Krigen kunne amerikanerne vinde med al deres isenkram, men freden har de svært ved at få styr på. Danmark deltager i løjerne. Holder ikke nødvendigvis med Bush og hans frelste terrorkrigere, men ser alligevel i den retning de vedvarende peger. Mediemøllerne maler og viser os hele tiden verden i deres optik. Så vi ser ikke hvem det er der VIRKELIG er til fare for verdensfreden.

Danmark er uanstændigt. Selv om krigsgrundlaget ikke holdt, bliver regeringen ikke stillet politisk til ansvar for nationens deltagelse i overfaldet på Irak.

Vi anmoder dig, som læser dette, om at støtte os i at fremme nogle anstændige globale moralske regler som skitseret herunder:

## Fred i Verden

JA til global retfærdighed; udryd fattigdom - ikke de fattige.

JA til oplysning, respekt og dialog; skoler i stedet for bomber.

JA til etnisk og kulturel mangfoldighed; mød verden med åbent sind.

JA til enkel og bæredygtig livsglæde; global solidaritet.

Vi kan ikke forholde os passive overfor at fred og frihed er truet af de magthavere som påstår de vil bevare det, derfor står vi her.

---

FredsVagten marts 2004

**kom og vær med, du har brug for os – vi har brug for dig... kontakt os på  
[www.fredsvagt.dk](http://www.fredsvagt.dk) eller ring: 2346-0793**

# Hvad er FredsVagten

En stadig voksende kreds af fredsfolk har siden 19. oktober 2001, alle ugens 7 dage, stået fredsvagt ved Christiansborg. Vi begyndte som en reaktion på at Twin Towers fald i New York skulle besvares med krig i Afghanistan, uanset prisen i endnu mange flere uskyldige menneskers liv.

Vi demonstrerer vores trods mod afmagt, hykleri og overgreb. Vi er en lille orm der dagligt gnaver i magtens stenhjerte og folkets samvittighed. Vi er en vedholdende knast på magtens bonede gulve. Vi er en splint i Isdronningens øje. Vi er børn-enes hvisken om Kejseren – jamen se!, han har ikke noget på...  
Hjælp os dermed.. slut op om vores protest

---

## FredsVagtens Grundlag

Alle har lige ret til freden

- 1 FredsVagten er en sammenslutning af mennesker, som på tværs af politisk, religiøs og etnisk baggrund tror på at vejen til fred bygger på dialog og global retfærdighed.
- 2 FredsVagten står, siden 19. oktober 2001, foran Christiansborg hver dag for at markere vores protest mod dansk deltagelse i 'krigen mod terror', som risikerer at forværre sikkerheden, globalt som lokalt.
- 3 FredsVagten holder en Håbets Ild tændt, en symbolsk livsflamme for de mennesker der får knust deres liv, familier og samfund som følge af krig.
- 4 FredsVagten praktiserer selv freden i sit møde med offentligheden.
- 5 FredsVagten repræsenteres til enhver tid af de vagter der står der.
- 6 FredsVagtens samlede udtryk og holdninger diskuteres og udvikles på stormøder.
- 7 FredsVagten kræver ingen andre forudsætninger af sine deltagere, end at stå for fredens sag på ovennævnte grundlag.

således vedtaget på stormøde 3.august 2002

---

meld dig ind i vores støtteforening: **FredsVagtens Venner medlemskab** for indeværende kalenderår; **100 kroner** eller indbetal et engangsbeløb til støtte, stort / lille  
konto: 8401 1041096, Merkurbank