

Krig er Terror

Gør FredsVagten en forskel?

Spørg ind i dig selv hvordan det ville være hvis vi IKKE var der. Hvis du ikke længere skulle se fredssymbolerne på deres daglige plads foran Folketinget.

Men hvorfor skulle vi dog heller gå hjem... er krigen slut måske, eller er Danmark stadig med til at udbrede godhedens imperium, med USA som den selvbestaltede leder... ja, desværre.

I måneder, år og dage – når alle andre er gået andre steder hen efter de større demonstrationer, står FredsVagten og husker Borgen og byen på at nationen er ude i angrebskrig og besættelse. Hvorfor skulle vi gå hjem?

Jamen vi ER ikke så mange om det mere. Vi KAN altså godt bruge lidt aflastning så ikke gubbeklubben skal komme hver eneste dag, og så der ikke blir en let panik blot én af dem er forhindret en uge. Godt nok er det sundt, både fysisk og psykisk, men der er jo alligevel grænser for hvor meget man kan stille op til. Så vi har det som samfundet som mest: kører på pumperne.

Men for helvede mand – vi KENDER Christiansborg Slotsplads og har studeret hvert eneste vindue og tunge sten i Magtens solide fæstning. I al slags vejr. Nogen gange er det kedeligt, men for det meste er det livsbekræftende hvis man er lidt til mangfoldighed. FredsVagten er et meget åbent sted hvor stort set enhver kan komme med sine særheder og føle sig accepteret indenfor grundlagets hovedpunkter: Fred, Ild og Orden. Hvor man kan komme tilbage efter 2 måneder, eller 7, uden at føle sig presset til at undskylde sit fravær.

Vier som barnet i Kejserens Nye Klæder; råber op. Men her hører sammenligningen da osse op, thi vi bliver ignoreret. Hvorfor gør vi det... fordi vi har ret, men de narrehatte til "voksne" gider ikke høre på vores afslørende sandhed om Kejser Bush der ved Gud omgiver sig med falske gevandter; "frihed" og "demokrati". Skrædderne, som i dag kaldes spindoktorer, er jo fænomenale til at sy spind så folket kan lulle sig til ro med deres kortfristede velfærd i krigens skygge.

Men vi er fredsvagter fordi vi ikke kan se noget for trådenes kaos. Derfor går VI ned foran Borgen hvor spinnets ikke kan nå os, thi det formidles fortrinsvis hjemme i sofaerne ved de hjernevaskende tv-skærme. På FredsVagten har vi vores vinterslidte modinformationskanaler. Der er ikke så mange der studerer dem, men de er der.

Og frem for alt har vi virkeligheden. Det er subtilt, men kan dog forsøges beskrevet som dagen, lys og luft som modgift mod magtens manipulationer.

I er garanteret flere derude som ville få en personlig glæde af at komme på FredsVagten. PRØV.

Og nu er det forår... kære venner – den bedste tid hvor frakkerne lynes ned og der er en værre hængende ud omkring fredsstanden på rotundens stenkant, med "Lobbygrisen" i baghaven

Fred er Muligt

JA til global retfærdighed; udryd fattigdom - ikke de fattige.

JA til oplysning, respekt og dialog; skoler i stedet for bomber.

JA til etnisk og kulturel mangfoldighed; mød verden med åbent sind.

JA til enkel og bæredygtig livsglæde; global solidaritet.

Vikan ikke forholde os passive overfor at fred og frihed er truet af de magthavere som påstår de vil bevare det, derfor står vi her.

FredsVagtens Grundlag

Alle har lige ret til freden

- 1 FredsVagten er en sammenslutning af mennesker, som på tværs af politisk, religiøs og etnisk baggrund tror på at vejen til fred bygger på dialog og global retfærdighed.
- 2 FredsVagten står, siden 19. oktober 2001, foran Christiansborg hver dag for at markere vores protest mod dansk deltagelse i 'krigen mod terror', som risikerer at forværre sikkerheden, globalt som lokalt.
- 3 FredsVagten holder en Håbets Ild tændt, en symbolsk livsflamme for de mennesker der får knust deres liv, familier og samfund som følge af krig.
- 4 FredsVagten praktiserer selv freden i sit møde med offentligheden.
- 5 FredsVagten repræsenteres til enhver tid af de vagter der står der.
- 6 FredsVagtens samlede udtryk og holdninger diskuteres og udvikles på stormøder.
- 7 FredsVagten kræver ingen andre forudsætninger af sine deltagere, end at stå for fredens sag på ovennævnte grundlag.

således vedtaget på stormøde 3.august 2002

kom og vær med, du har brug for os – vi har brug for dig... kontakt os på:

www.fredsvagt.dk eller ring: **2346-0793**

meld dig ind i vores støtteforening: **FredsVagtens Venner**

medlemsskab for indeværende kalenderår; **100 kroner**

eller indbetal et engangsbeløb til støtte, stort / lille

konto: 8401 1041096, Merkurbank