

*TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima),  
afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien*

Med lethed lærer vi krig  
Med lethed lærer vi tilintetgørelsen.  
Hvad er vel tallet 70  
Hvad vægt har det?  
Med lethed lærer vi krig  
Med lethed lærer vi tilintetgørelsen.  
Det er en øvelse  
Du må bare begynde  
helst hver dag  
og tidligt  
tidligt øver man sig  
hvis man vil være en mester  
en mester i at slå ihjel.  
Konkurrer med din næste  
og misund ham eller hende  
og undgå selvkritik,  
enhver selvkritik  
stil ikke spørgsmål til dig selv  
stil ikke spørgsmål bagefter  
hør op med at tænke  
og vær ærgerlig over andres fremgang og  
over det  
som nogen har  
materielt eller åndeligt  
og vid hvad et menneske har brug for  
Eller vid det ikke  
Og elsk ikke.  
Med lethed lærer vi krig  
Med lethed lærer vi tilintetgørelsen.  
Det første slag  
Og du er i spil  
Spillet's sus  
Og suset af tid  
dage og uger og måneder og år, årtier  
70 år  
Spillet's og magtens sus  
Også efter bomben  
over Hiroshima og over Nagasaki  
Det første slag  
Og du er i spil  
Spillet's sus  
Og suset af tid  
dage og uger og måneder og år, årtier  
70 år  
Spillet's og magtens sus  
Men ingen søgen efter meningen  
Kun ophøret af at tænke  
Af at du tænker  
Og ophøret af at tro  
Af at du tror

Ophøret  
af at tro på den  
som har skabt verden og verdenerne og alt  
Og ikke at tænke på at vi alle er én menneskehed  
Og at arterne og farverne og forskellighederne  
Lærer os vidundere  
om bare vi ville  
Med lethed lærer vi krig  
Med lethed lærer vi tilintetgørelsen.  
Hvad er vel tallet 70  
Hvad vægt har det?  
Om et menneske begynder på noget andet,  
Om tallet lærer mig noget  
Om jeg begynder på ny  
Om jeg vil være fri  
Om jeg vil være menneske  
En kvinde en mand  
Og om jeg  
Vil sige du  
Du menneske  
Og ikke du offer  
Og om jeg vil sige  
Ja du  
Med dig menneske begynder der altid noget nyt  
Med dig  
Begynder friheden  
70 gange 7 gange skal du tilgive.  
Én gang ville allerede være meget  
Én gang ville allerede være en begyndelse  
Nu  
Eller som teologen Friedrich Schorlemmer har  
sagt:  
”Din fjende har brug for fred.  
Du har brug for fred.  
Med ham.  
Derfor:  
Bedre slet samtale med hinanden  
end godt skyderi på hinanden.  
Bedre ubehjælpelig tilgang til hinanden  
end kyndigt overfald på hinanden.  
Bedre langsomt med tålmodighed  
end hurtigt med vrede.  
Bedre at efterforhandle  
end at efteropruste.  
Bedre at søge fælles træk  
end at udstille forskelligheder.  
Bedre i dag at vove det første skridt  
end i morgen at risikere det sidste skridt.”  
Det vil jeg gerne lære  
med dig!



*Ines Knoll, præst og dr.theol.*