

# Nyhedsbrev 57, april 2021

Kære fredsvagt-venner og støtter

Alle tidligere Nyhedsbreve kan læses på [http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev\\_19,\\_18,etc](http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_19,_18,etc). Fra 20 og opefter hedder linket [http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev\\_20.pdf](http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev_20.pdf) \_21.pdf etc

Juli 2016 brød vi linjen så der findes ikke noget nr 38

Hvis du vil støtte os pekuniært er vores **bankkonto 6620 3735570**

ugedag: FREDAG | FredsVagten ved Christiansborg

Vagtskifte Dato: 19.2.21 Dag nr. 7064

Tidspunkt	Navn:	Noter, tegninger og andre tanker
<u>15</u> <u>12<sup>15</sup> - 14<sup>15</sup></u>	<u>Fessie</u>	<u>Disse sol - næsten ingen vind. Stille by.</u>
<u>14<sup>30</sup> - 17</u>	<u>Angelika</u>	

Jeg tror simpelthen vores fredsvagts  
regnskab giver lys til en sovende nattevagt.  
Den måde det lå på den kommunale bank  
antyder det. 😊 Så der var vand "isolebords"  
heldigvis ikke så slemt. 😊

En familie - 4 store børn og deres bedste-  
foreldre - ville gerne spørge om en hel  
masse. Utrolig positiv samtale, hvor de  
voksne gav plads til de unges? De gav sig  
god tid og endte med at takke for samtalen -  
hvilket jeg genopbejlede. 😊

Så kom der 4 andre unge klima-aktivister  
og de var også meget velbegærte.

Angelika har skrevet hør en på vej herind, så  
jeg bliver lidt endnu - og solen er  
også brudt igennem - skönt 😊

Dejligt at falke idag har lyst til at  
slappe af her - andre sig - spørge.

Jeg har også haft flere gode snakke



ugedag:

FredsVagten ved Christiansborg

Vagtskifte

Dato:

24/2-21

Dag nr.

7069

Tidspunkt	Navn:	Noter, tegninger og andre tanker
13-15	Doris	
14 <sup>30</sup> -16	Anne	

Så fint og stille er her i dag. Selv gå-  
overgangsringen er ude af funktion -- det er  
SÅ skæmt. Mennesker er her vedder ikke besøg  
af, indtil videre, så det er bare at nyde solen som  
skinner godt igennem det lyse-lyse-grå skyleg.  
Men bænken er tungere fra gang til gang synes jeg,  
er det bare mig der bliver mere og mere en svækling?  
Jeg savner det grønne banner.

do do ♥ Anne

Et par stemninger fra februar.

Det var jo i februar at det var vinter i år;  
et par uger med sne og frost.

Her der det Kristian der står i vinteren



## LARMEDEMOEN OG MEN IN BLACK (MIB)

Inge skriver 14. januar  
Kære Vagter !

Havde en god dag på Vagten ... mange forbigående der smilede . OG ikke mindst god laaaang samtale med ung kvinde fra "larmedemoen" der blev udvidet til en "forsamlingshus" -agtig debat da en mand sluttede sig til samtalen med en kritik han havde af synspunkter han mente denne bevægelse havde .

Da alt det jeg jo havde tænkt mig at udfolde maximalt når jeg blev arbejdsfri pensionist jo er lukket ned - ingen studiekredse , ingen debatmøder i medborgerhuse , ingen biografteatre eller teatre at opleve og grine fælles i kan jeg mærke at de mennesker der har behov for at diskutere med mig nede på Vagten betyder meget mere ,, måske er det også et sådant levende debatforum de unge i larmedemoen udfylder for hinanden med forskellige typer i en yngre generation ? I hvert tilfælde : den unge tænksomme og smukke kvinde jeg talte med 1½ time var en reflekteret pille-skeptiker der havde brug for at være en del af det debat-forum som larmedemoen også er. Og hun er i øjeblikket landet på : "at de fylder os med gift"

Og et par dage senere skrev hun videre:

Den ny gruppe MÆND I SORT - en facebook-organiseret gruppe med 15.000 "følgere" der tilsyneladende har udkonkurreret de larmedemo-folk vi jo kender flere af gennem nogle måneder - I hvert tilfælde larmer de på en anden urytmisk måde ( med kanonslag o.a. ) - hvis det altså overhovedet drejer sig om at det er de samme type spørgsmål de rejser ?

De larmedemo mennesker som har talt med mig har været meget forskelligt påklædte og også haft meget forskellige baggrunde ... mest sundhedsmæssige f.ex. en ung kvinde der var blevet meget syg da hun fik en HPV-vaccination og andre med konkrete og oplevede uheldigheder ved egen "behandling" i sundhedssystemet. Og de har alle kunnet informere mig hensyn til deres forståelse af Epidemiloven.

Det "MÆND I SORT" sagde på talerstolen her lørdag på Rådhuspladsen stod ret tåget for mig ( hørte det på et DR nyhedsprogram ) .

MIB skiller vandene for os.

Der er en gammel facebookgruppe som vistnok i sin tid blev oprettet af en datter til vor gode gamle Jørn Ove (en af de tre hvidhårede mænd fra Helsingør) Vi kan ikke finde ud af hvem der er admin på den, men den hedder et navn så man derude nok tænker at det er os der administrerer den; [Støt og bevar Fredsvagten foran Christiansborg!](#) Og at vi således skal stå inde for dens indhold.

På denne side blev der 16. januar uploaded en video *Livetransmission fra dagens store demo i KBH* fra en person jeg (vi?) ikke kender.

Admin blev bedt om at fjerne den (men så opdagede vi jo at der ikke er nogen admin at finde) Det resulterede i en udmelding af fb-gruppen. Nåhja fair nok. Jeg havde først den opfattelse at gruppen var en MIB-ting som møvede sig ind på vores seje stand, men havde og har i øvrigt den holdning at dels har den kun 72 medlemmer og dels kan vi ikke forbyde den slags.

Det rejste en diskussion på vores fællesmail om MIB, hvor de blev kaldt fascistiske. Den påstand synes jeg ikke der kom belæg for.

Og så blev det opdaget medio marts at den [FB-gruppe](#) der sådan set er 'vores'; FredsVagten ved Christiansborg osse angiveligt havde været inficeret med MIB-propaganda; men at en – jeg vil kalde 'ekstern admin', har fjernet indlæg. I den bedste mening, det er jeg ikke i tvivl om, men jeg – som osse er admin – er uenig i censuren generelt... jeg kan jo ikke se indlæggene og vide om jeg ville være enig helt konkret.

Det diskuteres derefter om vi bare sku nedlægge den gruppe. Det er en mulighed, men det kan vi måske ikke for primært Jessie, der lægger meget relevant stof ud til vores tusind medlemmer. Så sagen tages op på stormøde 11. april hvor vi samtidig holder generalforsamling for FredsVagten Venner.



Angående FredsVagtens Venner; det blev besluttet at holde foreningen intakt selvom dens betydende formål forsvandt i og med vi sløjfede Merkurbank og alle de gebyrer de krævede. Så vi holder en af vores hyggelige generalforsamlinger forud for stormøde – så er vi samlet alligevel :-)

Men altså ... kan vi finde en ordning på hvem der må være admin og hvilke instrukser disse skal følge(?) Det virker noget uoverskueligt at formidle mandat her. Så vi har nok reelt kun to muligheder, enten nedlægge den eller la den sejle sin sø med admins der helst samarbejder. Det sidste tror jeg på.

Jeg skriver i vores mail:

I og for sig kan det diskuteres hvor meget gavn vi har af den facebookgruppe. Jeg er helt på linie med Angelika og har osse klaget på netop samme gruppe over alle de likes vi får og begejstrede kommentarer om vores sejhed. Og at man er stolte af os etc, men når det kommer til en opfordring om at omsætte sin begejstring i aktivisme så blir der ganske stille.

På den anden side er den dog en platform hvor vi kan informere om vores aktiviteter.

Hvis vi ikke havde den platform ku vi sæføli bruge andre beslægtede platforme fx TidtilFred.

Vores hjemmeside er formodentlig ganske meget mindre besøgt end vores facebookgruppe... der er vel en statistik et sted - måske sku jeg prøve at undersøge sagen.

altialt synes jeg vi skal beholde den, selvom en nedlægning måske ku vække et par slumrende hoveder

.....

## DEN FORTSATTE ENERGI

Mit oplæg til dette Nyhedsbrev blev ikke godkendt af censuren. Så må jeg jo så gøre det om.

Hvad handler det om... det er FredsVagten det handler om

Jeg skrev et oplæg til stormødet, på baggrund af respons på en tanke jeg udviklede her i den bortdømde version af nyhedsbrevet.

kære fredsere

nu har jeg taget vagtbogen med hjem og konstaterer at der ikke er skrevet i den 24. 30. og 31. januar

De to sidstnævnte dage har Inge jo skrevet om her på mailen - en lås i baglås, men der er ikke noget hint om hvorfor der ikke er skrevet noget 24. januar.

Jeg overvejer at åbne en diskussion på søndag om ikke det er ved at være på tide at lukke projektet med anstand.

Den politiske energi er væk - den der er knytter sig til corona-vanviddet.

Og således er det vel faktisk osse sådan at der ikke længere er nogen terror-relaterede krige, hvorfor FredsVagtens formål egentlig er udspillet.

A-våben kampagnerne er absolut relevante, men det er ikke det FredsVagten handler om.

Vi kan jo alle konstatere at vi ikke får nye kræfter ind og som jeg har skrevet mange gange i Nyhedsbrevet så uddør vi naturligt en dag.

Er det ikke på tide at gøre det med anstand, fremfor at flere og flere dage glipper så det blir sværere og sværere at holde HVER DAG linien?

Lad os vende det på søndag.

## STORMØDE 11. APRIL

Og det blev vendt. Nej, vi er ikke parate til at trække os bort, selv ikke så få få vi er. Men der var dog osse tilslutning til at det er sjovere at gå bort med fanen endnu højt (jeg slog håndkantslag i bordet så kopperne klirrede :-)

Jeg mener at det er som det altid har været; hvis der kommer nogen og åbner FredsVagten så eksisterer den stadig. Men hvis vi lukker ska vi sæføli ha grejet af vejen og så er der ikke noget at åbne mere.

På den anden side er der nogle af os for hvem FredsVagten er blevet uundværlig, et frirum for dialog om krig og had og vold derude. En nyttighed i livets otium. Så energierne er der endnu, men hvor mange frafald (uanset årsag) kan der være før vi må opgive dagtællingen.

Jeg – bagmanden – ku jo fortælle historien om hvor mange nedskæringer vi måtte bære gennem tiden; så fra 9 til 18, så fra 10 til 16, så i det mindste sku vi altid være to sammen for at støtte hinanden. Senere sku vi i al fald være to der dækkede samme dag, der kan jo være lovligt forfald, men efterhånden er det ok hvis flagene bare vajer et par timer midt på dagen. Og så ser vi stort på lovligt forfald; vi er for seje til den slags småtterier.

Det er skrøbeligt.

Jeg foreslog at vi da ku lukke FredsVagten som ideologisk basis, og konvertere til en stand for fredsoplysning generelt. Og stoppe tælleren og vagtbogen og sige 'Det var Det', lad os tjekke Guinness :-)

Men jeg kan osse godt se at uden FredsVagtens organisatoriske basis vil nogle få overseje aktivister ikke længe ku holde skruen i vandet. Der skal jo stadig være backup på grejet.

Så vi krammer alle ni hinanden til et dejligt stormøde i denne tid med krammeunderskud. Om et veldækket bord diskuterede vi gode og svære problemstillinger, fx som nævnt vores facebook-forhold. Og lo og hyggede.

Og det er sørgeligt at tænke på hvis denne sociale sammenhæng, denne herlige kreds af gode mennesker, fader væk.

Så vi bider os fast igen; [FredsVagten Leve så længe der er Krig](#). Og mødet opregnede de kendte krige til mig nyhedsignorant, som ikke ser tv og ikke læser aviser. Men holder mig til hvad intelligente udenfor-boksen venner fremlægger på fjæsen. Det er min primære nyhedskanal.

Jo krigene er der endnu selvom DK ikke har direkte kæmpende tropper indblandet.

Og sandt nok; ideen om den militært baserede dominans består uændret.

Foruden vores facebook-engagementer, talte vi osse om vores hjemmeside [fredsvagt.dk](#) – den er noget old-fashioned, men det er vi jo osse selv. Og vi ku heller ikke overskue at sku lave den helt om; modernisere, opdatere, optimere, være med på beatet.

Så den fortsætter med sin old-fashioned style... måske vi godt ku forny forsidebilledet.

## TILBAGE TIL VIRKELIGHEDEN

### FN BESLUTNING

22 januar vedtog 51 nationer i FN en traktat der forbyder atomvåben. Samme dag havde Christian Juhl og partier i Folketinget anmeldt en forespørgselsdebat til udenrigsministeren om det ikke ville være fornuftigt for Danmark at tilslutte sig traktaten? Debatten kan stadig ses [her](#) på Folketingets TV. Christian Juhl går på talerstolen og fremlægger beslutningsforslaget når du sætter uret nedenunder Folketingets TV skærm til kl.14.45.00

Tue Magnussen beskriver i Altinget kort det [ny syn på A-våben](#) i traktatens indhold (at de sidestilles med farlige og forbudte kemiske våben). Danskerne er, som de plejer at være når det gælder både atomkraft og atomvåben for 80% vedkommende, imod at sætte så farlige kræfter i spil omkring sig. Imens de snakker inde på Borgen appellerer fredsbevægelsen udenfor med voldsom lyd og [ufarlige lys](#).



Jessie er rigtig glad – det fortjener hun :-)<3 <3

Kære Fredsere.  
22. januar

Jeg ville have sendt jer filmen fra i går, men den er for stor. Jeg tror at alle kan se den her (også uden at være på facebook): <https://www.facebook.com/Atomvaabenforbudnu-100252575098156>  
Vi havde en fantastisk dag. Først var vi på cykelbroen over Åboulevarden med to store bannere, fredsflag og løbesedler. Biler dyttede og folk stoppede op og takkede, så den time - i strid blæst - gik hurtigt. Vi var sammen med Tid-til-Fred, og Lizette kørte hjem efter aktionen her. Derefter fortsatte vi ind til Christiansborg Slotsplads, hvor de i Folketinget netop debatterede en dansk tilslutning til FN-traktaten.



Kristian var dagens fredsvagt og også vores super diplomat, da politiet ret hurtigt ankom. Det klaredes så flot at vi havde arbejdsro hele vejen. Sådan Kristian!! :-)

Vi tændte lys i fredstegnet og begyndte optagelser til lysfortællingen på Borgens mure. Arrangementet var til for at få en masse gode billeder med hjem til brug for ICAN og det lykkedes til fulde. Jeg havde det sådan at jeg kunne mærke en glæde boble inde i mig over at være sammen igen om en meningsfuld aktion. Det var så skønt at se Kristian, Inge, Doris, Angelika, Irene, Birte, Benjamin og Henrik igen. Palle fra NOAH var der også sammen med sin svigersøn Rune, der stod for lys. Jan fra TID-til-Fred filmede, Dan, Helge var der og Ane, Tue. Christian Juhl kom forbi efter endt debat.

Vi havde kaffe og te at varme os på, for koldt var det - men hjerterne er varme :-)

Tak allesammen.

Fredskram Jessie

Ja, det meningsfulde arbejde, hjertevarmen med de gode kammerater. Godt gået <3

Tine skriver en del personligt og jeg har ikke fået lov så jeg citerer ikke, men nøjes med at konkludere at vi nok alle er foruroligede og bekymrede over dette corona-halløj og den transformation det har bragt med sig. Hun skriver osse om smukke oplevelser med gode 'fredskunder'. Men vreden ulmer, det kan jeg jo sagtens sætte mig ind i.

Og så dukkede facebook-balladen op igen fordi Tine fik fjernet et indlæg i vores fjæsgruppe, eller hvad der skete – det forsvandt. Følelserne blev forsonede, men spørgsmålet blev stående; hvem bestemmer hvad der må slås op.

Nå det emne har jeg været omkring.

Tine slutter med en bøn: (det tror jeg godt jeg tør citere på forventet efterbevilling)

Medierne gør os i dårligt humør. Negative og forhånende nyheder sælger bedst. Nyhederne handler om dem og os, drama og fokus på alt, der ikke er kærligt og smukt. Åbenbart ikke mindst i folketinget - eller sku man snart sige magt-og-straffe-tinget.

Det er fuldstændig ubegribeligt at den smukke lys-manifestation på Christiansborg ikke kom i TV-avisen.

Jeg tror ikke at menneskenes dejlige manifestationer og intentioner kan holdes i skjul og undertrykkes i al evighed. Den fredelige revolution kommer ikke i TV - det gør kun voldelige begivenheder - den er hel gal i Holland 😊 Hooligans sætter gaderne i brand.

Godt vi har fredsvagten!

## HVERDAGEN

Ja selv tak Tine. Endnu humper de sidste 10 solide seje gennem dagene. Og så er der problemer med grejet oveni.

31. januar melder Inge at hun ikke kan låse grejet fri af bænken, det står jo låst fast med kraftig kæde med en Storm P-agtig knude :- ) (billede på næste side)

1. februar skriver Inge så igen:

Irene stod der helt skøn ved FredsBænken da jeg ankom håbefuld 5 min. før kl. 13 i håb om at få en Vagt . Med værktøj stod hun selvtillidsfuldt og arbejdede med nedstryger på baglås-hængelåsen på den grønne kæde vi har på den kommunale bænk. Kort efter dukkede Angelika op med mere værktøj og de 2 seje kvinder fik fixét det hele + smurt alle hængelåsene og nu de var i gang blev hjulene på bænken også lige smurt 😊

Og så kunne jeg tage en Vagt .... der var enkelte læsende ( mor med 7 årig der helst ville have deres egne snakker om hvad det nu handler om hos os ) og ungt par der også helst ville det samme ) .



Til gengæld havde jeg 2 ovre fra larmedemoen der super-gerne ville snakke - en Kristian og en Sigismund der begge vidste ret meget selv f.ex. om Ghaddafi og krigen imod Libyen . Jeg tror de savner den form for relativt ungt diskussionsforum de havde ovre ved Rytterstatuen - og for at være ærlig tror jeg at de har tabt til den del af deres fællesskab der er blevet til "Men In Black" - som jo vokser og vokser . Sådanne ( hooligan ) type dukkede så også op og spurgte "om der var nogen" og så forduftede de 2 første .

På grund af de gode samtaler med de 2 første kom jeg først afsted fra Vagten kl. 16 - men jeg kom beriget hjem efter at have talt med mennesker om noget vigtigt : henholdsvis 1. krig og sorg ( med den ene ) og 2. Krig og eliternes eventuelle økonomiske interesser i krig . De kunne sådan set være Fredsvagter men vores aktivister ( i hvert tilfælde jeg selv ) startede jo helt tilbage i Vietnam-krigens tid og har bare aldrig skiftet holdning til krig . Det er måske bedre for dem selv at udvikle sig i krigs-spørgsmålet sammen med andre unge ( som jeg selv gjorde ) .

Jeg tænker helt alvorligt at foreslå - i hvert tilfælde den unge Sigismund hvis han dukker op igen om han kunne tænke sig at tage nogle Vagter evt. sammen med den anden unge ovre fra larmedemoen . ( så kan de jo også holde øje med om der dukker andre tidligere larmedemonstranter op derovre )- i stedet for at spørge mig/os om vi har set nogen derovre.

Jeg synes Inge et sted skrev at der gik to dage før Fredsbænken var fri, hvor der ikke blev vagtet, som hun skrev. Det viste sig i vagtbogen at være 30. og 31. januar som ikke var skrevet og der var rettelser i dagnummereringen, hvor der pludselig var i uoverensstemmelse med den fortløbende nummerering på fredsvagt.dk. Vi tillod os at springe over og fortsætte med sidstnævnte som den force-majeure undtagelse dette var. Men vi må altså indrømme de skarpeste af vore kritikere at der er et hul på et par dage 7045 og 46



Hverdagen var som nævnt sne og solid Kyndelmisse i de efterfølgende par uger, og regnslaget var ikke så relevant i frostvejr



DAG 7056

Jeg var selv forbi 11. februar hvor – fandt jeg ud af – der var annonceret demo mod covid-nedlukningerne der igen efter nytår florerede samfundsundergravende. Det var en af de 'larme-demoer' som Inge refererer til.



Mange budskaber, men ikke et myldrende folkehav. Det er lissom vi har kendt det gennem alle FredsVagten's år; folket har kognitiv dissonans; de VIL tro på far-og-mor teorien; at vore politiske ledere er som dem; at de i grunden vil os vores bedste. Selvom de er dumme og gir os stuearrest, og kræver vi skal være hjemme kl 22 og tager vores lommepenge etc. De er alligevel på vores side. Det er her den knækker... det tror jeg ikke de er. Man blir ikke statsminister uden at være besat af magten i sig selv. Og magten beror i sidste ende på dit rygte. Hvis medierne maler dig ned er du færdig. Og medierne styres af penge. Det er pengene der har magten. Og det er store penge. Og det er nemmere at følge med pengestrømmen end at protestere.

Så hvor står FredsVagten i disse corona /MIB protester.

Ja oftest står vi hvor vi plejer, passer vores egen biks mens demoer kommer og går. Men vi drages ind i visionerne.

FredsVagten har altid været sårbar, og det er egentlig forunderligt at endnu ingen har undergravet os i vores åbne tillid. Jeg tænker at det er fordi vores basis; ansvaret for den fysiske daglige vagt, hæver os over smålige intriger. Den kan ingen ta fra os (kun døden, som jo kommer en dag)

Men altså:

Pt sidder en ung mor spærret inde – dømt til to år bag tremmer i en absurd corona-fordobling af en i forvejen hård dom på en tvivlsom sag; dømt på politividner, selvom det vi alle kan se er at hun råber 'smadre byen på en ikke-voldelig måde!' Altså larm.

MIB blir beskyldt for at være fascistoide, men så vidt JEG kan se bekæmper de den systemiske fremadskriden til en moderne form for fascisme. Fløjlsfascisme! kalder jeg den fordi den (indtil videre) har været blød, nænsom og venlig i sine ordrer om nedskæringer i din naturlige frihed; retten til at ånde frit fx.

15. februar skriver Angelika:

Hej alle,

Doris ringede til mig efter sin vagt i dag: så er der låseproblemer igen! Denne gang er den lås gået i udu, der skal sidde udenpå bænken med det nye krig ER terror skilt. Skiltet kan ikke låses fast. Jo, Inge har givet det en omgang olie.

Er det dig Bo, der er kommet med den?

Og hvem ved om der ligger nogen ekstra låse i låse-boksen?

Jeg kan godt være den der skaffer ny/e låse, men det er måske lidt besværligt lige nu.

Jeg tænker hun henviser til corona-nedlukningerne der har lukket al detailhandel efter nytår.

Doris svarer nogle timer senere og beklager sig: ”jeg var ellers lige så glad over hvor let det var at låse op for det smukke skilt.”

Margretes søn fixer imidlertid låsen mod alle odds :-)

Alt dette oveni den hårde kyndelmissevinter, som dog slap sit tag midt i måneden og Kristian må straks igen meddele det irriterende faktum; VAND i bunden!

17. februar:

VÅD FRED. DAG 7062.

Regnslaget var blæst af Bænken, som indeni er fyldt med vand i bunden i begge rum. I rummet med risten var der iskoldt vand en cm op. Jeg vil godt bore et afløbshul i bunden. Det er for koldt at vride så mange klude op.

På hele Slotspladsen er der væde og slud.

Savner rotunden og det gamle grej.

Fh. Kristian

Og fortsætter nogle timer senere:

ons. 17. feb. kl. 18.54

Kære fredsvagter

Som jeg skrev, mens jeg var inde på vagten, var der meget vand (og is) i bunden. Jeg brugte en lille, tom plastikbeholder til at øse vandet ud med, og så tørrede jeg op med klude, som måtte vrides mange gange. Det var meget koldt for fingrene.

Alt var ude, og bænken blev tørret.

Jeg har taget den blå mappe med løbesedler med hjem til tørring.



Presenningen var blæst af, men der mangler også mulighed for at sætte den fast på bænken. Jeg har dog fået sat den godt på, men den dækker ikke det sted, den rende, som jeg tror vandet kommer fra. Se fotos. Jeg synes stadig presenningen er en dårlig løsning:

I dag har jeg lagt en våd presenning over en våd bænk; det bliver bænken ikke tør af, og det har den ikke godt af.

Presenningen dækker de opslag, som ellers ville kunne læses, mens bænken er ubemandet/ubekvindet. Vandet kommer jo ind alligevel.

Skal der være en presenning, så skal den også kunne dække renden under opslagene, og den skal kunne sættes ordentlig fast.

Men når nu vandet alligevel kommer ind, så vil det lette optørringen, hvis jeg får lov til at bore et par huller i bunden af bænken?

Den tilladelse var der ikke problemer med – bor endelig løs. Og nu er der 8 mm huller i alle hjørner. Så får vi se om det så kan afhjælpe balladen at aflede vandet frem for at forhindre det i at komme ind, som alle bestræbelser hidtil er gået på. Det må det jo logisk set gøre. Godt være at der blir vådt i bunden, men ingen sø.

Billeder næste side – huhh koldt om fingrene at vride det håndklæde op







Apropos de sidste seje solide... af en eller anden grund er dette billede dukket op i mine arkiver, ved ikke hvem der har taget det, men det er Eileen fra 17/6 20

Eileen; en af de seje, men desværre ikke helt så solid mere; ja vi blir ikke yngre år for år og en dag dør vi uundgåeligt ud, hvis der ikke kommer nye kræfter.

Og det er vel egentlig logisk nok at nye kræfter med ny harme ikke kommer til os, da fokus nu har flyttet sig til corona-dagsordenen.. nyheder om krige har der ikke været meget af det forløbne år. Alle krigerne og soldaterne har taget mundbind på og tør ikke slås af frygt for smitten; tidens uhyggelige spøgelse.

Der er ikke noget der er så skidt at det ikke er godt for noget (suk).

Vi sku jo gå hjem når terrorkrigene var slut... og det er som om det ikke mere handler om terrorkrige men om en slags borgerkrig.

Der er undtagelsestilstand.

Og der sker hidtil uhørte indskrænkninger i vores frie færden.

Det er nok slut med 'Den Frie Verden', og det er jo derfor vi deler politik med Men In Black, da de er frihedselskende... men aggressive over at friheden blir indskrænket...

mens vi er fredselkende.





## FORÅRET KOMMER

31. marts sku jeg alligevel hente min datter Anja og tre børnebørn i København. Vi snupede så lige nogle timer på slotspladsen i det smukke varme forårsvejr dag 7104.  
Inge glædede sig til at gense Anja, som jo var med sin farmand de første år hvor hun var lige fyldt 11 år i efteråret 2001. Hun er de facto fredsvagt nr. 4 mandag d. 22/10



Farvel og go'nat og tak for denne gang

Bo, som stadig er med jer i driften mod fred og kærlighed <3 <3, men har fundet nye revirer



arh lad lige Arbejderen.dk få det sidste ord med en leder fra månedens udgang. Husk at abonnere eller donér en skilling til dette alternative medie.

Delt af Kristian

31.3.2021 Lad våbnene falde

Leder i Arbejderen <https://arbejderen.dk/leder/lad-våbnene-falde>

*Så længe Danmark er med i NATO, vil folketingsflertallet ikke tilslutte vores land til en traktat om forbud mod atomvåben.*

I disse dage er det 60 år siden, at den første påskemarch blev gennemført. Omkring 2000 mennesker stred sig afsted fra Holbæk til København mellem den 31. marts og 3. april 1961 – for at ende ved et massemøde på Københavns Rådhusplads med over 25.000 deltagere.

Formål: At vende sig imod atomoprustningen og kræve atomvåben forbudt. Kampagnen mod Atomvåben indgik i en stor, international bevægelse, hvis foreløbige resultat kom i 1963, da der blev underskrevet en traktat om forbud mod kernevåbenforsøg i atmosfæren. Og i 1970 kom så FN's ikkespredningsaftale, hvor atommagterne lovede, at mængden af atomvåben skulle nedbringes.

Sådan kom det som bekendt ikke til at gå!

Påskemarcherne genopstod efter NATO's beslutning i 1979 om at modernisere sin atomslagstyrke (den såkaldte dobbeltbeslutning), og op igennem 1980'erne blev der gennemført en række påske- og fredsmarcher. Både her i landet og i andre lande. I Tyskland er der for eksempel stadig tradition for at holde fredsmarch i Slesvig-Holsten hvert år i påsken, dog ikke i år på grund af coronapandemien.

Og der er virkelig fortsat brug for at sætte kampen mod atomvåben på dagsordenen. Ikke mindst herhjemme, hvor det officielle Danmark for kort tid siden spillede rent ud og sagde: "Atomvåben – ja tak".

Den 22. januar i år trådte FN-traktaten om forbud mod atomvåben i kraft. Den betyder, at det nu er i strid med folkeretten, hvis et land deltager i planlægning, udvikling, produktion, test, erhvervelse, opbevaring, transport, stationering og brug af atomvåben eller truer med at bruge a-våben.

Forbuddet blev vedtaget i FN tilbage i 2017 med 122 stemmer for og kan træde i kraft, når 50 stater har ratificeret aftalen. Det er nu sket. Men ikke USA. Ikke NATO-landene. Og derfor heller ikke Danmark.

Selvsamme dag som forbuddet trådte i kraft den 22. januar, afviste et flertal i Folketinget direkte at tilslutte sig traktaten. Det havde Enhedslisten og SF med støtte fra Alternativet og Frie Grønne ellers stillet forslag om. Med til at afvise var både Socialdemokratiet og de Radikale, der ellers har en stolt antimilitaristisk fortid.

Nej, så længe Danmark er med i NATO, vil folketingsflertallet ikke tilslutte vores land til en traktat om forbud mod atomvåben. For i NATO skal atomvåben fortsat være en del af alliancens strategi.