

Nyhedsbrev 61, april 22

Kære fredsvagt-venner og støtter

Alle tidligere Nyhedsbreve kan læses på http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_19,_18,etc. Fra 20 og opefter hedder linket http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev_20.pdf _21.pdf etc

Juli 2016 brød vi linjen så der findes ikke noget nr 38

Hvis du vil støtte os pekuniært er vores **bankkonto 6620 3735570**

TRUSLER OM KRIG

medio februar 22

KRIG

24. februar gik Rusland ind i Ukraine. Det havde jeg ikke regnet med, men de spiller nok hvem-blinker-først spillet. Det er nu medio marts megauhyggeligt. Og kvalmende som offentligheden svælger i medlidenhed med disse krigsramte flygtninge, mens de mellemøstlige flygtninge bliver misbehandlet. Jamen Ukraine er et europæisk land... det er Rusland sgu osse selvom Sibirien rækker langt over. Og i øvrigt plejer vi at foragte de østeuropæere; polakker, rumænere, men ukrainere – det er jo næsten som svenskere. Flaget er osse blå og gult.

FredsVagten er lidt i vildrede. Der er meget forskellige holdninger til den krig, og hvad der egentlig foregår. Sandheden er jo som bekendt krigens første offer. Det afstedkommer en hel del udveksling på vores fællesmail.

Men vi er stadig enige om at krig er terror fordi det altid går ud over civilsamfundet. Det vi ikke er enige om er skyldsspørgsmålet; hvem har startet balladen.

I den konsensuelle offentlighed er det Putin der er skurken. Det finder jeg er en utroværdig propaganda-vinkel. For mig at se er det USA der dæmoniserer Rusland. Genopliver Den Kolde Krig, men nu går Europas deling ikke ned gennem Tyskland, men langs Ruslands grænser.

Ufatteligt at vi bare køber at det er Rusland der er de onde. Men propagandaen kører på højtryk.

Såvidt jeg kan se må denne mulige 3. Verdenskrig blive enden på Nato (hvis altså den ikke blir enden på menneskeheden!)

Nato er for længst ikke mere relevant. Det er ikke længere en forsvarsalliance; men nu nærmere en angrebsalliance. 'Forsvaret' er rykket helt derud hvor forstilte fjender skal smadres før de rykker.

Og Nato med den aggressive voldsnation USA i spidsen rykker tættere og tættere om Ruslands grænser. Men det er ikke et ekko man hører i den danske befolkning; her er det bare: 'Bjørnen har overfaldet det uskyldige eksemplariske demokrati Ukraine!'... øh var der noget med tvivlsomme elementer i 2014-kuppet da den legitime Rusland-venlige præsident blev jaget på porten.

Efter min mening er det på tide at Europa indser at Rusland er et europæisk land, mens USA er et oversøisk land. Skal de sidde derovre i Washington DC og ægge europæiske lande i krig med hinanden. Det er jo for dumt, og de tjener kassen på våben og militær til deres fallerede gældsatte imperium.

Det er for dumt. Men vore ledere er så dumme... eller har en hemmelig dagsorden. Hvad er værst? Vort folk er så dumme, men er samtidig så søde og gode mennesker der samler ind i rekordstørrelse. Virkeligheden om rædslerne kommer til dem gennem de meningsbærende medier. (de rapporterer ikke fra Palæstina, Libyen etc... men det er jo osse muslimer og de skal bare holdes nede, og ikke komme her og islamisere det danske flæskesmørhul.

Det er til at græde over når man har sluppet den kognitive dissonans, og set hvad der gemmer sig bag 'virkeligheden'. Bag vore valgte magthaveres tale. Pt er det Frederiksen der inkarnerer statens ledelse. Hun er dygtig til at holde sig i sadlen... der var nok heller ikke nogen der lige havde lyst til at overtage roret i corona-krisen.

Men jeg anerkender ikke at hendes ledelse primært er i folkets demokratiske interesse. Hun har andre parametre der betyder mere. Det er noget med monni. Penge er magt. Hvorfra kommer de

multimilliarder staten har lånt for at håndtere corona-nedlukningerne? Vi skylder dem nu et eller andet sted, så MF må acceptere USA-base på Bornholm. Ellers lukker superfondene for kreditten. De ejer verden og har kun én interesse; at vokse.

Denne krig er farlig. Hvis Nato ikke blinker men bringer konfrontationen ind på russisk territorium... masser af politiske forskere gør sig kloge på de mulige scenarier. Napoleon gik død, Hitler gik død – kan man overhovedet erobre det enorme Rusland? Man kan bombe det sønder og sammen. Men Putin har den røde knap... tør han bruge den. Hvem blinker først. Hvis det nu er hans sidste offensive mulighed inden hans land og folk er destrueret. Tænk hvis den vanvittige Hitler havde haft bomben... ville han måske, i erkendelsen af nederlaget, ha taget mange flere med i sin død. Men dengang var der ikke bomber nok til en total atomvinter – det er der nu. Hvem blinker først.

FREMTIDEN

Vi får se hvad det er blevet til når dette Nyhedsbrev 61 udkommer – hvis det udkommer. Som jeg før har skrevet, vi bliver et år ældre hvert år, så en eller anden dag holder vores fredsvagt op. Utroligt allerede at den har holdt i 20 år og en vinter.

Vi har i forgangne kvartal haft en maildiskussion om FredsVagts grundlag, med forslag om at forny det. Uden at nævne detaljer vil jeg sige at det var en udfordring for den gamle garde, og gav en del intern turbulens hen gennem januar. Heldigvis fik vi rundet krisen af på bedste vis (håber I alle er enige) og kører nu videre i det velkendte spor; lever til vi dør, medmindre der sker et mirakel.

Vil amerikanske tropper på Bornholm vække den slumrende dansker? Hmm jeg må indrømme her 20. februar at jeg tror det ikke. De vil vende sig om på sofaen i forvisning om at intet ondt alligevel kan ramme smørhullet Danmark, Hobbitrup om du vil. Men stærke kræfter truer i horisonterne; Den Gamle Verden krakelerer; det vil sandsynligvis afstedkomme voldsomme globale bølger når Imperiets overopsvulmede militærmaskine bryder sammen af mangel på mening. Lissom i den stærke roman **Vogteren** af **Niels E Nielsen**, hvor krigsmaskinens hærgende fremdrift; selvopholdelsesdrift!, efterlader sit bagland ødelagt, og samfundet den udgik fra er hærget af nød og fattigdom fordi krigsmaskinen sluger alle ressourcer. Og som alle ved; der er jo osse stadig mulighed for Dommedags-knappen i den nye kolde krig.

Hvad skal der til før europæerne indser at det er bedre at være allierede med Rusland, end med USA.

De unge fokuserer på en anden stor trussel der lurar i horisonten: Klimaforandringerne og den menneskelige indflydelse på disse. CO2 er den store slyngel i disse tider; værre end krigstruslerne. Jeg er uenig, idet jeg dels tror at menneskeheden er ikke i stand til at adressere klimaproblemet da det spiller imod det gode forbrugerliv, og dels tror det alligevel er for sent; de selvforstærkende naturlige processer kører deres damptomle; Gaia strikes back. Så som menneskeligt fænomen mener jeg krigen er langt mere vedkommende; det globale opgør når fallit-imperiet USA bryder sammen. Det kommer ikke til at ske uden et gensvar fra den overopsvulmede amerikanske militærmaskine. Hvem blinker først? Og hvem vil ikke gå ned uden at vise dem hvem der har potentialet...

Jo, det er uhyggelige tider hvor vores gamle trygge velhavende ordenssamfund er udfordret. Men vi kan ikke gennemskue det så vi lever stadig i vores relativt trygge danske samfund. Bliv os fra livet med dine dommedagsprofetier. Ja, det er sandt. Så lad os hellere beskæftige os med det nære; og det er hér noget med FredsVagts fortsatte beståen.

En dag virkede kodelåsen ikke



Ultimo januar gjorde en lås igen knuder og vi var låst fast nogle dage. Angelika købte en boltsaks, så nu er Fredsvagten ejer af en sådan hvis nogen vil låne. Der kom et par stærke drenge og hjalp til da sådan en hængelås jo er hærdet stål.

HVERDAG

Og så går dagene igen.

Vejret er vejret og dage er grå eller blå, så småt begynder de at grønnes og krokus lysner i haverne

USA MILITÆR PÅ DANSK JORD

Det er emnet. Og de små organisationer vil demonstrere, og der var kun de sædvanlige. Og fra at være en demo mod det uhørte: USA militær, blev det nu en, efter min mening, udvandet dobbeltdemo, hvor fokus på den nye krig i det stakkels Ukraine overskyggede – ja måske nærmest støttede ideen om nødvendigheden af amerikansk militær.

Men danskeren; det kære søde menneske; mor, far, søn, datter, bror, søster, svoger siverinde, onkel og tante etc, slumrer stadig... når altså han ikke lige lader sin hjerne pumpe med propagandamaskinen der igen og igen fortæller ham hvad han skal mene. Vi tror nok overvejende at vi er en suveræn person mens lyskassen her hen gennem marts maler vores stue op i gult og blå. Jeg for mit vedkommende nægter at ta imod deres opmalede udvalgte såkaldte nyheder. Hver gang de dukker op i tv (jeg ser ikke tv, det gør til gengæld min søde kone) slår hun straks lyden fra. Så jeg har ikke megen idé om hvad der egentlig foregår i Ukraine, altså udover at det naturligvis er så tragisk som krig er. Men det fortrænger jeg noget for at overleve mentalt.

USA militær i Danmark. Var vi ikke udsatte før... Men det skal nok rettelig betragtes som et godt forsvarsværk mod den 'aggressive Bjørn' som det jo er der laver al balladen. Joh, vi ved det godt... vi kan ikke lige gennemskue de store linier, men vi kan se at det er Putins Rusland der har angrebet den mindre nabo.

Hvorfor gjorde han dog det; han ville nok ku forudse at det ville rejse stor europæisk uvilje. Således synes jeg at angrebet mest har tjent til at skubbe de toneangivende europæiske magter: Tyskland og Frankrig mere over mod USA igen.

Det er jo dybt go'nat. Putin må ha haft nogle andre vægtige forhold. Da jeg ikke 'ved' noget må jeg jo tænke selv. Og tanken er et spørgsmål. Der er (store?) russiske mindretal i Ukraine; som vistnok bliver undertrykt siden det fascistiske/nazistiske kup i 2014 der jog en ruslandvenlig legitim præsident på porten?

Han var sikkert korrump og uduelig, men blev altså ikke væltet demokratisk. Der er mange rygter om det kup, lisså mange som der er interesser i sagen, men et sted er der en logisk kerne af sandhed. Hvis man slukker for neonlyset kan man af og til se den.

Og siden det kup har der været borgerkrig dér i den østlige russisk-venlige del af landet. Det vores medier fx vælger fra er måske hvordan den krig har været gennem de 8 år... eller måske er det bare igen mig der ikke ved noget. Lidt hører jeg jo om fra udvalgte kilder hvor jeg ved at troværdige intellektuelle allerede har udredt sagerne. Så noget tror jeg på.

Og hvorfor(!) vil Frederiksen på den danske stats vegne gerne ha et geled af den amerikanske krigsmaskine på Bornholm. Er hun bange for at Rusland skal angribe gamle DK. Næppe – tanken er for absurd – sådan dum er hun jo ikke. Så hvad motiv kan hun ellers ha (?)

Hvad er det nu.. nåh jo: Penge er magt. Coronaen har skabt en kæmpegæld som vi har lånt af... ja af hvem? Hvem kan levere 500 milliarder i likvid kapital. Og det kun til Danmark!

Disse elektroniske rigdomme ejer verden. De styres som bekendt af ganske få mennesker der kender spillet og stadig øger deres formelle, men luftige, formuer: EJENDOMSRETTE er Vestens helligste princip.

Så, kan MF sige nej til storfondene når de nu kræver at hun tillader denne udvidelse af Imperiets forsvarslinie mod den indbildte fjende(?) Det er så grotesk dumt at jeres udsendte må på bar og drukne sorgen...

For jeg tør ikke råbe ad mine forførte medborgere; det gir socialt bagslag. Og de rykker sig ikke alligevel; endnu er himlen blå og husene opvarmede om vinteren. Sommeren varm og butikkerne fyldte med mad og alting. Endnu.

Nu er det april og krigen kører stadig, og den har dog ikke pt udviklet sig til en større konfrontation.

FREDSVAGTEN

Alt det her er jeres gamle bagmands filosoferen i mangel på bedre stof.

Lad mig se

Inge Paaske

Til: FredsVagten

tor. 24. feb. kl. 12.13

Kære Vagter

Det er så faldet i min Jessie´s lod at stå FredsVagt den dag hvor Rusland omsider invaderede Donetsk & Lugansk.

Jeg har derfor printet & lamineret denne [FU Udtalelse om Rusland.pdf \(fredsvagt.dk\)](http://fredsvagt.dk) som jeg straks hænger op når jeg kommer . Så er det jeg selv intellektuelt mener under alle omstændigheder sagt - også når jeg er gået hjem.

Men mine tanker går - som altid - kun til de stakkels civile der skal prøve at regne ud hvordan og hvor de kan bringe sig selv og deres kære i sikkerhed. Intet andet !

Alle de timer og alle de flygtige stunder

Der er desværre ikke så mange billeder jeg kan trække ud af mine fredsvagtmails og det er jo sjældent jeg selv kommer til byen... men jeg har dog en serie fra primo januar – den handler mest om fugle... det er vel et billede på sagen.

Jeg kan ikke retfærdigvis beskrive det her; vores fredsvagt – hvad er det der driver denne utrolige stædighed. Er det enkeltheden, et forståeligt ansvar for fremtiden.

Men altså duer vil ha brød eller korn... det får de af Inge... hallo dér... men altså ikke af mig





Ulrik havde foreslået og fået vedtaget på et stormøde at der sku tilføjes et spørgsmålstegn. Det varede et par måneder før jeg fik det effektueret med et laminat



Jo men så kom der en stolt krage – den fodrede jeg fra min madpakke med rugbrød med pølse. Den var ikke kræsen og den var kvik til at fange bidderne jeg smed til den.
Sim sala bim bam basala dusala dim

KONFERENCE OM ARKTIS

Ultimo marts var der en sådan. Ishavet som qua klimaforandringerne bliver mere tilgængeligt. Danmarks betydningsfulde aktie er jo Grønland. Inge følger lidt med og fremlægger som vanligt links.

Jeg for mit vedkommende orker ikke følge med. De store linier hersker og jeg er mindre end et punktum. Gør min indsats nogen forskel... ja og endda, vi husker kaosteoriernes sommerfugl i Singapore der skabte storm i Nordatlanten. Alle små hvirvler må holdes i live.



EXTINCTION REBELLION

17. marts 22

Extinction Rebellion Danmark

Rebellion of One stories: Den første der cyklede forbi hviskede: "Det er jeg også".

"Jeg er skrækslagen for at der kommer krig på grund af klimakrisen".

I dag den 18-årige Rod blokerer en gade i indre København, fordi "politikerne ikke lytter til videnskaben og har ikke leveret noget i nærheden af den nødvendige handling," hvilket har ført til, at hun er "overbevist om at **civil ulydighed er nødvendigt** hvis vi skal kunne bevare noget som helst håb for fremtiden." Som mange andre unge er hun "bange for at skulle leve i den her verden om 20 år" og "bange for at skulle opleve en verden hvor milliarder må flygte og millioner vil dø og som vil være præget af oprør, radikalisering og fascisme." Derfor er hun blevet "mere og mere desperat" over "hvor ligeglade verdens magthavere er." Hendes dobbeltskilt siger: "Jeg er skrækslagen for at der kommer krig på grund af klimakrisen".
TAK – det er ungdommen der skal rykke.

INTERNT

Vores vagtskema på googlesheets ejes af en for os hidtil ukendt person; Hannes søn. Hanne var med os i 10 år eller noget. Ingen af os vidste hvem denne søn var da Hanne gik bort i sommeren 21. Gennem efterår og vinter fungerede det fortsat som det altid havde gjort. Men i marts opdagede Jessie at der ultimo april var en uge med to torsdage... den berømte uge hvortil umuligheder henvises.

Jeg ringede til PH, som måske havde link til enkemanden. Nej – han ku ikke hjælpe. Så søgte jeg her og der og kom til en dødsannonce for Hanne i Flensburger Tagesblatt. Her var der tysk postadresse for enkemanden. Jeg skrev et brev til ham.

Men samtidig ku jeg se i dødsannoncen hvad hendes sønner hed og søgte på dem.

Således fandt jeg Jan som altså er den der bestyrer vores skema.

Han gik straks ind og rettede fejlen, så nu kører det igen. Og nu har vi kontakt.

Ulrik plæderer for et opdateret grundlag: han skriver

Ulrik Simoni <simoniulrik312@gmail.com>[Opsig abonnement](#)

Til:fredsvagten@googlegroups.com

lør. 5. mar. kl. 18.45

Et grundlag der klart fordømmer våbenindustrien, kolonisering, slaveri, brud på folkeretten, imperialisme og aggressionskrig fra alle udøvere af denne, afskaffelse af både atomare, biologiske og kemiske våben, humanitær pligt til at tage sig flygtninge og hindre folkemord, klart definerer retten til at forsvare sig mod erobring, anerkender havenes ukrænkelighed, forbyder brug af private hæere og lejesoldater, støtter styrkelse af de juridiske og diplomatiske institutioner, gør det klart at krige startes af landes ledere men ikke nødvendigvis har støtte i deres befolkning, og at alle uenigheder om landegrænser skal afgøres ved obligatorisk voldgift under FN lyder som interessante emner at bringe op.

Det fandt vi var godt formuleret, men der er ikke oplæg til revidering af grundlaget, omend det på visse punkter er lidt uddateret.

Inge har sat det på vores hjemmeside fredsvagt.dk

Irene har kontakt til svensk og finsk fredsbevægelse. Og hun formidler ting der kommer derfra. Der er en del så jeg vil nøjes med dette eksempel. Mere kan læses på fredsvagt.dk

Fria medias roll i ett demokratiskt samhälle

Rysslands angrepp mot Ukraina är oförlåtligt och alla krigshandlingarna måste upphöra omedelbart. Moskva måste ovillkorligt erkänna Ukrainas rätt till status som suverän stat. Vad som behövs är en seriös återgång till förhandlingsbordet med stark representation av kvinnor i demokratisk ordning och enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1325:2000. Minsk-avtalet är fortfarande avgörande för konfliktens lösning.

Europa och Ryssland måste finna en politisk lösning baserad på principerna om gemensam säkerhet för hela Europa, utan inblandning från USA och NATOs generalsekreterare.

Europa måste garantera Rysslands säkerhet, och Ryssland måste garantera Europas säkerhet!

Vi vill dock påpeka att medierna under hela den åttaåriga krisen har serverat medborgarna en

förödande ensidig bild av situationen. Man har undanhållit fakta, minskat förståelsen och drivit utvecklingen mot krig och ökad upprustning. Ett exempel är utrikesminister Lavrovs brev till EU:s utrikesministrar i månadsskiftet januari-februari. Dels respekterade dessa inte Lavrovs uttryckliga begäran om enskilda svar, dels tog man inte seriöst på kärnfrågan hur de uppfattar deklARATIONERNA från mötena i Istanbul och Astana och hur de ser på odelbar säkerhet, något Lavrov tolkar som att säkerhet inte kan byggas på någon annans bekostnad, d.v.s. det vi brukar kalla gemensam säkerhet (Palmekommissionen 1982).

Underliggande orsaker och verkan har inte analyserats. Det har inte getts något som helst spaltutrymme i mainstream media åt de otaliga fredsappeller, som redan under en längre tid har publicerats av prominenta grupper bl.a.

- En appell, initierad av Global Peace Dividend Initiative, vilken hittills har undertecknats av 54000 personer och 50 Nobel pristagare. Budskapet lyder: Minska militärutgifterna med 2 %/år i alla länder.
- Ett upprop 5.1.22, undertecknat av prominenta f.d. tyska generaler och ambassadörer, med konkreta åtgärdsförslag för att stoppa eskalationsspiralen.
- En uppsättning rekommendationer publicerade i december 2020 av European Leadership Network (ELN), ett oberoende, opartiskt, paneuropeiskt nätverk av över 300 tidigare, nuvarande och framtida europeiska ledare som arbetar för att tillhandahålla genomförbara lösningar på politiska- och säkerhetsrelaterade utmaningar. Rekommendationerna gäller relationerna Ryssland-NATO-USA. Om dessa rekommendationer hade följts kunde kriget kanske ha undvikits.
- En appell publicerad 14.2.22 av IPPNW (Internationella läkare mot kärnvapen) och IALANA (Internationella jurister mot kärnvapen) med närmare 900 underskrifter och konkreta åtgärdsförslag för hur en humanitär katastrof kunde undvikas.
- En appell om kärnvapenhotet , 24.1.22 med över 1 000 undertecknare från 69 länder, inklusive tidigare ministrar, ambassadörer och parlamentariker, två före detta presidenter i FN:s generalförsamling, tidigare militära befälhavare, Nobelpristagare, ledande vetenskapsmän, religiösa ledare, företagsledare och ledande representanter för civilsamhällets organisationer från hela världen.
- En appell från Religions for Peace International, Youthcommittee, 16.3.22. De representerar alla världens religioner och samarbetar för fred. De uppmanar till icke-våld i alla konfrontationer: *"Den pågående konflikten påverkar ungdomarna djupt - något som inte bara kommer att märkas idag, utan som allvarligt kommer att påverka vår framtid. Utan en väg till fred och diplomati kommer såren av denna konflikt bara att vidmakthålla en oändlig cirkel av våld och trauma. De åtgärder som världens ledare kommer att vidta idag definierar vår framtid för många generationer framöver."*
- Otaliga appeller och upprop initierade av uppskattade medborgarorganisationer.

Kriget är ett faktum. Europa måste nu utvärdera läget och hitta nya säkerhetskoncept som betjänar hela Europas intressen. De fria medierna måste uppfylla de förväntningar beträffande mångsidig och analyserande journalistik som medborgarna i demokratiskt fungerande samhällen har rätt till.

Susanne Gerstenberg, Kvinnor för Fred – Sverige

Ida Harsløf, Kvindernes Internationale Liga for fred og Frihed – WILPF – Danmark

Eva Jonson, Nej till Nato – Sverige

Ulla Klötzer, Kvinnor för Fred – Finland

Pirkko Lindberg, författare – Finland

Åse Møller-Hansen, Internasjonal kvinnelige for fred og frihet –WILPF - Norge

Irene Sørensen, Fredsvagten ved Christiansborg – Danmark

Karin Utas Carlsson, filosofie doktor (fredsundervisning) – Sverige

HVERDAG OG HÆNDELSER

Ultimo marts havde Jessie en morsom oplevelse



En morgen stod dette skilt på Bænken
Jeg genkendte straks skriften allerede
på ikonet på mailen.

Husker ikke dette snart 8 år gamle skilt
og at det åbenbart forsvandt. En solid
plade.

Vi snakkede om det til stormødet 3.
april og Angelika huskede at hun
havde fisket det ene skilt op ved Netto-
bådene ovre ved kirken. Nårh ja – så
dæmrede det. Men skiltet hér... hvilken
spøgefuld har leveret det på vor
dørtærskel (?) :-D

Vi cykler videre og endnu fungerer det.
Vi holder sammen og hygger os osse.
2. april havde Jessie købt 7 billetter til
et teaterstykke. Jeg fandt pludselig ud
af at jeg alligevel ville være i byen
lørdag aften, så jeg ville da med i

teater og fik heldigvis en plads sammen med vennerne.

Den Første Sten, efter en roman af Carsten Jensen.

6 kvinder spillede soldater i Helmand – deres trængsler, og den syvende efterretningsagent. De snakkede meget – utroligt at de kan huske alle de replikker. Utroligt – ingen vaklen, ingen sufflør.

Jeg fældede lidt tårer undervejs for det var uhyggelige sager de dramatiserede



– ting vi allerede ved...

Jeg har igen hjembragt en vagtbog; vol. 81, hvori vores fælles erindring ligger. De har kurs mod Rigsarkivet, som har udtrykt interesse i vores dokumentation, som en del af Danmarkshistorien.

PRIMO APRIL

Generalforsamling i Fredsvagtens Venner 3. april med efterfølgende stormøde, betød at jeg igen prioriterede en tur til byen. Og så kome Cassidy Stærk hen og spurgte om han måtte fotografere mig.

Jamen – sæføli – og så i sort/hvid :-). Selv tog jeg jo osse nogle billeder



nogle gode ord:
RET FÆRDIGHED
RESPEKT
KULTUREL
BÆREDYGTIGHED
de ord skal holdes vedlige

Vi holder os unge og

holder fredsskansen
endnu i umindelige tider...
hvem ER de mennesker
(??)

Tjah nogle kommer ind
derudefra og vil være
med, men så pludselig
efter intro er der ikke
mere nogen lyd derfra. Vi
glæder os, og resignerer;

vi har set det før... desværre

Når jeg så kommer forbi tjekker jeg lige grejets tilstand. Bænkens bænk slider på Fred i Verden skiltet.

Og jeg var der igen om søndagen 3. april hvor vor egen Ulrik og amerikansk-danskeren Don kom forbi. Sidstnævnte har jeg snakket med før.



Og så bagefter samme søndag 3. april var der både generalforsamling for FredsVagtens Venner og efterfølgende stormøde hos Minna.

FREDSMINISTERIUM

23. april er der inviteret til 10-årsdag : formanden har udsendt program:

Velkommen til fredsministeriums 10 års jubilæum, lørdag den 23. april 13.00 - 22.00 i Jerusalemkirken i København.

Program kan findes på fredsvagt.dk

Vi husker at Fredsministerium startede ved et møde i Støberiet hvor et flertal af de fremmødte var fredsvagter. Efterfølgende ønskede Doris sig som gave til sin 75'ende fødsdag tilskud til Fredsministeriums deltagelse ved Folkemødet, som i første omgang var Frants' idé med oprettelsen. Vi havde en særdeles vellykket tid bl.a. fordi undertegnede kendte til St. Lærkegård 4 km fra Allinge, hvor vi alle ku indkvarteres.

Dette var hvad jeg valgte at bringe for dette kvartal, og nu kan jeg ikke mere /Bo