

Nyhedsbrev 72, januar 25

Kære fredsvagt-venner og støtter

Alle tidligere Nyhedsbreve kan læses på http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_19,_18,etc. Fra 20 og opefter hedder linket http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev_20.pdf _21.pdf etc

Juli 2016 brød vi linjen så der findes ikke noget nr 38

Hvis du vil støtte os pekuniært er vores **bankkonto 5396 0488939 - Mobile Pay 7508LV**

TALLENE

Der var lidt rod i tallene.. fortalte jeg sidst i sidste nyhedsbrev. Og...

tors. 24. okt. kl. 20.36

- Kære fredsere,

Vi kommer vist snart til at mangle et 1-tal og to 2-taller.

Kram fra Tine

Jeg svarede et par timer senere:

Ja - det er et stigende fænomen, som vi må overveje på næste stormøde. Vi har før diskuteret emnet og talt om at vi måske bare skal ha alle tal i bænken, fremfor at du - Inge - hænger på at huske på det.

Det synes jeg vi skal gøre.

Jeg lavede to nye otte-taller til årsrundingen. Jeg har jo en ambition om at til 8888-dagen skal cifrene være på sort baggrund, og jeg håber de vil være tilstede når det er tid.

Inge!, vi er fx lidt uenige om tilstedeværelsen af et lyserødt 8-tal på sort baggrund. Jeg ved 100% at jeg har lavet et sådant og at det har været i brug, jeg kan måske... ja nu har jeg fundet det - fra 20. okt. 23.

Så altså - jeg synes alle nødvendige tal skal ind i posen.

Der behøves jo kun to af 1 og 2 og 3, det næste er tre 4-taller om ca halvanden måned.

Har vi det Inge? eller skal jeg igang med at lave et?

Kram

Bo

fre. 25. okt. kl. 09.31

Kære Bo.

Hvis du laver nye tal, kan du så ikke sætte et andet tal på bagsiden? Det vil forøge chancerne for at vi har de rette tal til rådighed.

Fredskram Jessie

Irene

fre. 25. okt. kl. 13.12

God ide, det halverer antallet.

Bo

fre. 25. okt. kl. 19.19

nej - det er ikke en god idé. Der er et kombineret 1 og 2 tal, og det forvirrer kun efter min mening. Desuden blir det tykkere og mere sårbart for slitage.

Og jeg mener i øvrigt ikke vi mangler tal... Inge har dem.

kram

Aase

fre. 25. okt. kl. 21.37

Kære fredsvagter

I dag har vi vagtdag nr. 8408.

Fredag d. 21. marts rammer vi dag nr 8555 og får brug for tre 5-taller. Indtil da er to eksemplarer i posen af hvert tal tilstrækkeligt, og Inge behøver blot at sørge for et ekstra 5-tal

til 21. marts.

Er der noget, jeg har overset?

Fh. Aase

Nej Aase – det er der ikke!, fik jeg ikke lige svaret.

Og således afleverede Inge alle de laminerede tal til posen i Bænken.

Da jeg siden kom til vagten primo december sorterede jeg dem igen og tog de overflødige hjem til mig selv.

Fra de små nagler til de store: fx vor statsministers vanvittige krigsopviglen; ska hun mon bare bevise for sig selv at hun kan... lissom Fogh, eller hvad sker der i det her afsporede land.. hvad skal vi stille op mod magtfuldkommenheden... så vi passer vor dont.

23 ÅR – 19. OKTOBER

Det var som det plejer van, eller... jeg startede med en planlagt reparation af flagholderne til Palæstinaflaget. De var kun skruet fast, men skal boltes for at holde.

Jeg vidste ikke at det ene beslag var knækket, så jeg måtte haste op til den nye Silvan på Kultorvet inden festlighederne begyndte.

Et par frække rødder: Benjamin og Lasse sad og ålede mig mens jeg arbejdede... (buuhh)



Men jeg sku (!) bli færdig så vi igen kan præsentere det nødvendige flag.



Og det blev jeg, som det ses.

Kristian har guitar med som vi deles om.



Politi på besøg, Minna talte med ham... han var vist bare turist.
Hvad skal vi gøre... vi ka da i al fald synge,



og vi synger

23 år mine venner, 23 år.. mange tanker og oplevelser; glæde og sorg, frustration over dumhederne inde fra Borgen, over det totale og uigennemskuelige spin, over den arrogante MFrederiksen som styrer staten; hun overlever nærmest hvilken skandale som helst.
Så her står vi igen igen og igen og atter... Hører jeg latter, hm måske; men lad de hånefulde le deres tomhed ud, måske er det jalousi.
Vi er her endnu... selvom der sker udfordrende frafald i den aktive gruppe; hvor blir I af alle sammen? Skal FredsVagten lukke og gå hjem når vi ikke længere kan påstå hver dag. Skal vi lukke mens krigsrumlerierne eskalerer.. skæbnens ironi, eller er der forstærkninger derude??
Og vi er der jo/vel fordi propagandaen er uhyrlig, og fordi de politiske indskrænkninger sniger sig ind på os. Hør bare:

Doris

lør. 9. nov. kl. 19.30

Hej fredserne. Vil bare sende en aktuel besked.

Jeg gik til Kultorvet og 'fejringen' af krystalnatten, som jeg har gjort mange gange før og gik derfra skuffet og harmfuld. Ordet Palæstina måtte ikke udtales på scenen og overrabineren var inviteret til at tale. Ham har jeg hørt i P1.

En dansk palæstinenser var også på og han var pænt positiv mod jøder, hvilket jeg finder i orden, men dér især var forbudt mod 'Palæstina' iøjefaldende mærkeligt.

På Palæstina demoen tidligere idag var krystalnatten også på med alt hvad jeg kunne ønske mig af rette ord og afsluttende taler var en dansk jøde, barnebarn af et offer for krystalnatten i 1938, som også sagde de helt rigtige ord.

God aften, Doris.

Aase

lør. 9. nov. kl. 22.13

Nu blev jeg alligevel nysgerrig og slog op i en minikonkordans, hvor mange gange det hebraiske ord for "Palæstina" og "palæstinenser(e)" forekommer i Det gamle Testamente.

Resultat: 294 gange

Lidt komisk at et godt bibelsk ord skal være forbudt at bruge på Kultorvet i København.

Kilde: Mitchel: A Student's Vocabulary for Biblical Hebrew and Aramaic (1984)

Fredsknus Aase

ULTIMO OKTOBER NATLOGI

Den konstruktion vi havde lænket os til de seneste måneder blev bortfjernet, da de arkæologiske udgravninger i Rigsdagsgården åbenbart var overstået.

Margrete

29. oktober:

Hej alle fredserne. Idag er dag 8413, der mangler et 4-tal, til imorgen. Nu tager håndværkerne det stavær, vi har været lænket til, ned. Har vi en plan for fremtidens natlogi? ☺ Margrete

senere tilføjer hun: Jeg har stillet bænken ovre ved kanalen.

Inge kommenterede:

ons. 30. okt. kl. 21.41

Kære Vagter

Jeg var inde på Vagten med alle tallene vi har som nu hænger i vognen det var Bo der havde ønsket det og det var Ulrik der havde vagt . Han stod helt nydeligt ved foden af rytterstatuen (som jeg så kunne sidde på mens vi hyggede) og vognen havde han hentet lige ovre på den anden side af gaden lænket til jernrækværket ved vandet derovre . Super

Ovre ved kanalen! Tjah.. vel ikke mere besværligt end det var fra lysmasten ved Børsens rampe. Og en tid havde bamsevognen stået derovre.

Da jeg kom ind 1. december så det sådan ud.

Dér stod vores fredsbænk i selskab med Bamsevognen. Den stod med bænksiden udad. Jeg parkerede den, efter min vagt, med opslagene udad og rejste spørgsmålet i gruppen om hvad vi ville anbefale. Jeg tror ikke vi nåede til nogen konsensus.





December 2024, FredsVagten lever endnu; masser af socialmedia-venner, men lack of activists (hvis jeg må udtrykke det på englandsk)

Jeg havde anledning til at være i byen idet en god ven holdt 25-års reception, og derfor snupede jeg lige et par vagter inden 'festen' var slut igen for denne gang.

Vi tæller og tæller, vi håber det tæller hos nogen som videre fortæller; for håbet det gælder (som De Nattergale siger: 'Det ska jo riim!')

Næste side handler om nytten igen igen ..

DR anden december

Dér holdt en DR-bil. De ventede på et eller andet. Jeg spurgte ikke hvad, men jeg greb FRED-fanen og stillede mig i kameraets vinkel. Efter nogen/en del minutter havde de vendt fokus over mod Skammekrogen (de opmærksomme vil vide hvor dette er...) men så gik jeg bare efter og stillede mig igen i billedets baggrund. Og der var gevinst; én jeg ikke husker, sagde at ha set det :-). Okkeja, bare så lidt, lidt sjov



Så her står jeg og venter på at komme i tv



Og senere blev jeg opmærksom på opløb ovre ved Prins Jørgens Gård.. en masse skolebørn, lignede 4. - 6. klassetrin. Hvad ventede de på? Jeg gik ind i gården hvor der var livgarde og politi og et halvt hundrede nysgerrige publikummer. Og jo, dér kom de sorte biler ud af porten. Angiveligt sad kongen i én af dem, men det er svært at se gennem de tonede ruder.

What a show!!!, grinede jeg til skoleungerne der var stillet op til royal hyldest.

Vorherrebevares.

Herregud, hvorfor er jeg så meget imod det?

Jeg synes det er et udtryk for det snobberi der får folk til at anerkende autoriteterne, uanset om de er falske. Det folk, der ikke ser (vil se) at Kejseren ikke har noget på.

De skal lære at hylde en konge; som ret beset er en anakronisme i et moderne demokrati. En romantisk kransekagefigur, et ikon for tilbedelse af de herskende klasser. Nå, ikke mere lommeuld.



Som nævnt vendte jeg FredsBænken da jeg afleverede den den dag 2. december. Men som i alle spørgsmål; den aktive fredsvagt vender den som hun vil. Vil nogen føle sig provokerede og hærge den...(?) Det sku vise sig tre uger senere at nogen faktisk hærgede vores opslag. Regnvådt opslag (??)



Jeg opdagede det 19. december

udstreget er 'USA's stedfortræder'. Jeg ved jo ikke hvorlænge de klips har siddet dér. Og hvem der har gjort det. Nogle nattevandrere med klipsepistol, som lige præcis i mørket vidste hvor de sku klipse for at fjerne denne uartige påstand om USA's rolle i Ukrainekrigen. Men sådan er livet som fredsvagt (læs: politisk kontroversiel) og vi sætter en ny version af Kristians gode PM op, så må vi se om opponenteren slår til igen.

SPLITTELSE i FREDSARBEJDET

Ja det hører osse til vores virkelighed.

Der findes jo forskellige fredsgupperinger... jeg skal ikke forsøge at opregne dem, for så glemmer jeg bare nogen og forstår ikke halvdelen. Irene har blandet sig i et sammenrend under Fredsinitiativet som har stykket en udtalelse sammen: "Udkast fra Basekampagnen til forsvarsudvalget."

Der står en strid om NATOs rolle i Ukrainekrigen!

Irene, som altså er vor betroede, meddeler at FredsVagten ikke kan underskrive en udtalelse der holder NATO ude af balladen.

Hun citerer 18. november til orientering i FredsVagtens kreds:

Vi mener, at det er magtpåliggende at få NATO spørgsmålet med i udtalelsen, da NATO netop er en vigtig sten i skoen til Ruslands invasion af Ukraine. Mødet blev endda rundet af med enighed omkring NATO's rolle, og at Steen Folke stod meget alene med sit synspunkt.

Det er rigtig ærgerligt, at vi til stadighed ikke kan nå til enighed i dette spørgsmål.

Fh Irene

Det er osse vor virkelighed. Verden er kompleks og vi små fredsgrupper kan ikke enes om kursen. Og igen igen er der intriger som måske handler mere om magt og indflydelse, end om sagen og fællesskabets tarv. Jeg orker det ikke og takker Irene for hendes korte informationer og beslutninger på FredsVagtens vegne.



Hen under jul blir det jo tidligt mørkt; hér 19. december, hvor jeg sku videre til Inges 80-års fødsdag ude på Amagerbro.

Efterhånden ku ingen se mig og mine flag, hvorfor jeg lukkede bixsen og traskede over Knippelsbro til Inges adresse.

Vi er som en slags familie, og kommer stadig nærmere det punkt på kalenderen hvor næste generation skal arve. Men arvinger til FredsVagten er ikke lige i sigte, så vi trækker frakkerne til og bider mod vinteren – der jo heldigvis (Øh...) blir mildere. Årh gi os en ordentlig snestorm... minimum en halv meter, og derefter højtryk: sol, frost og vindstille. Wow det er smukt!

KRIGSRUMLÉNENDE NIGENIGEN

Hov! så pludselig midt i de romantiske juledrømme bryder virkeligheden igennem igen og på vores mail dukkede denne op:

4. december 2024 - Appel fra 38 prominente tyskere:

ET MINUT I TOLV - VI MÅ FORHINDRE EN EUROPÆISK STORKRIG!

Ruslands folkeretsstridige krig mod Ukraine har raset i over 1000 dage. Folk dør hver dag, og Ukraine bliver mere og mere ødelagt. Den ukrainske hær er under pres ved fronten; der er ikke kun mangel på våben, men også på soldater, og russerne vinder terræn. Der er ingen ende i sigte på dødeligheden.

Den amerikanske præsident Bidens sidste øjeblikks beslutning om at tillade angreb på Rusland med missiler leveret af USA har optrappet krigen til et nyt niveau. Storbritannien og Frankrig har nu fulgt trop. Det øger risikoen for hele Europa i ekstrem grad. Tyskland kan blive den nye slagmark. Tidligere har Biden nægtet at tage dette skridt for at undgå en tredje verdenskrig, som han selv understregede. Gælder det ikke længere?

I stedet for at gøre alt, hvad der er muligt for at nedtrappe den meget farlige situation, vil CDU, FDP og De Grønne nu forsyne Ukraine med Taurus-missiler. Med dem kunne Zelenskyj angribe mål dybt inde i Rusland med stor præcision. Da disse missiler skal programmeres af Bundeswehr-soldater, vil leveringen af Taurus-missilerne næsten være ensbetydende med, at Tyskland erklærer krig mod atommagten Rusland. Det ville med stor sandsynlighed resultere i et militært svar fra Rusland.

Vi befinder os i den måske farligste fase af denne krig. Vores primære pligt bør være at undgå en katastrofe for vores land og alle mennesker i Europa. Tyskland har ganske vist ikke aktuelt en handlekraftig regering, men det har i det mindste et handlekraftigt parlament. Vi appellerer til alle politiske aktører: Lad os glemme vores forskelligheder og handle sammen for at forhindre det værste i at ske!

Det er på høje tid, at tysk politik engagerer sig stærkt i nedtrapning og en øjeblikkelig våbenhvile efterfulgt af fredsforhandlinger. Som det f.eks. fremgår af Brasiliens og Kinas fredsplan, som støttes af bl.a. Schweiz.

Krigen i Ukraine kan og vil ikke vindes af nogen af parterne. Hvis våbnene ikke snart tier, risikerer vi at tabe allesammen. Aldrig siden afslutningen af Anden Verdenskrig har faren for en atomkrig i Europa været så stor som nu. Vi må afværge den, før det er for sent.

Underskrivere

Og her følger så en lang navneliste...

Hvorfor er frontlinjestaterne Danmark og Tyskland, blandt mange andre, styret af dumhed og arrogance med hovedkulds kurs mod krig? Spørgsmålet er til dig!, kære læser. Jeg har vist prøvet at løfte nogle slør jeg kan se, men skal undlade yderligere forsøg på at svare på det selv.

VIRKELIGHEDEN

Når man sådan dagligt oversvømmes med mediernes fokus kan det være svært at bevare en anden slags tanke. Det er sproget, det er retorikken, det er billederne; propagandaen maler og maler og løgn der gentages og gentages blir til sandhed.

Se nu fx så jeg et opslag med en påstand om at DK er blevet en 'Krigernation'!

Forkert: DK er blevet en 'Krigsnation'. Bare et nemt lille eksempel på fordrejning.

En kriger er en ædel person der forsvarer sit. Krig er organiseret massedrab.*)

Virkeligheden? hvad er det... jeg er bange for at vi muligvis en dag kommer til at erfare det. Som John Lennon synger til sin søn Sean i Beautiful Boy

life is what happens to you while you're busy making other plans

Den virkelighed vil vi ikke tale om, den vil vi ikke vide af – SKRID med dit lort!!!

Så jeg skrider fordi jeg hellere vil være gode venner og vel ret beset er ganske konfliktsky.



Men den som skyr de små konflikter, kommer istedet til at møde dem når de er blevet store. Det står der i alle de kloge bøger.



Det blev jul og de seje fredsvagter dækkede den tyndere fredsvagt,

Jeg sku til fredsvagt-nytår hos Doris sammen med min søde fru Betina. Vi sku overnatte hos Minna... dette er irrelevant for FredsVagtens virke, og dog... en væsentlig del af vores engagement er sammenholdet som holder os i gang. Vi er aldeles glade for nye medlemmer, som straks indrulleres :-)) (bare kom an :-))

Og så når jeg alligevel ska til byen snupper jeg, som før (og for ofte) nævnt, en fredsvagt. Det var nytårsaftensdag hvor jeg holdt skansen (disse militærudtryk!) fra 13 til 15...

Heldigvis var vejret mildere end forudsagt af meteorologerne.



Jeg prøver at se vred ud i denne selfie ved slutningen af Herrens År 2024, hvor krigen truer os igen mere og mere fordi vor gale statsminister har solgt os til rollen som frontstat for sine egen karrieres skyld(??) Når Fogh kunne...

Og hvem kan vælte hende af pinden, det er der ikke nogen der kan...

Jeg tænker:

er der ikke nogen der kan stoppe Mettemord den Enerådige... er de alle med på krigsvognen... ja de hænger jo på den når de hele vejen har købt påstandene om Ruslands farlighed, og fæle Putins overfald på uskyldige Ukraine. De hænger på parolen: Rusland må IKKE vinde den krig!!! Så hvem skal vippe krigsopvigleren ned fra pinden. Hvem kan ta tråden op, stoppe militærstøtten til Ukraine og smide amerikanerne ud af Bornholm... nej vel.

Og hvor skal det folkelige pres, mod at melde sig som frontstat i en kommende krig, komme fra. Det folkelige pres... hvor fanden er det henne i en tid som denne.

Og snart skal der være valg (hvis ikke den blandt elefanter gungrende mus; Mettemord, har skudt fyrværkeriet i gang inden hendes tid udløber; en sidste gestus; godt på CV'et).

Komtesse Støjberg står og smiler rødt og jydesødt i kulissen med skælmske øjne. Og General Messerschmidt har vist politisk mod og fornuft her op mod jul og sagt noget om at Ukraine bør afgive territorier for at opnå en fredsaftale med Rusland. Er det dem vi fredsfolk skal satse på... fx osse Marie Krarup er jo på vores side i Ukrainekrigen. En fornuftig ruslandskender.

Dengang før tårnenes fald var der endnu håb om en bedre verden, men vi håbefulde gjorde regning uden vært. Bush, Blair, Fogh og det slæng løb med bolden og vi var uhyrligt langt fra overhovedet bare at kunne sparke dem over benene.

Er den manglende tilslutning til modstanden mod oprustningen i krigsmateriel og -retorik, en opgiveness(?) Det nytter sgu ikke... gør som de tre små aber. Det må man næsten tro, og de moderne medier gir totalt mulighed for flugt fra problemer. Smartfonen kører 24-7 mens virkeligheden farer forbi udenfor S-togets vinduer. Forglemmelse; indrulleret i glædens muligheder; se den næste reel, forglemmelse, være i nuet, det fungerer; nuet fungerer. Kan det være anderledes?? Fortrængning.

Ja når S-toget kører af sporet banker virkeligheden på.

VAGTBOGEN

Ugedag: **FredsVagten ved Christiansborg**

Vagtskifte Dato: **10.10.24** Dag nr. **8393**

Tidspunkt	Navn:
15 ¹⁵ -17	Fessie

Startede med regn, men heldigvis kom der her til sidst ☺

"Sagnet fortæller det blev snævr den dag de vandede ad vage med de tvivle fredsflag! Tak fordi i stadig griden *[Signature]* @AAS."

Men virkeligheden er osse, i al beskedenhed, at vi står der endnu hver dag (øh, med enkelte smuttere på det seneste... sssshhh hvor meget kan vi tåle?)

Til nytår fik jeg vagtbogen med hjem, sørgede Jessie for, selvom den manglede to dage før Angelika ville medbringe en ny. Disse to dage havde hun revet ud

som løssider som lå i Bænken.

Jeg bringer så her et udvalg af sider som dokumenterer et lillebitte sejt hjørne af virkeligheden i efteråret 2024

Ugedag: **Tirsdag** **FredsVagten ved Christiansborg**

Vagtskifte Dato: **8.10.24** Dag nr. **8391**

Tidspunkt	Navn:
16 ¹⁵ -17 ¹⁵	Fessie

Vådt, vådt og mere røde - derfor ingen kammere oppe.

Vådt!, sa du vådt!. Sa du vådt. Så må man holde sig til den gamle spejderleder: Det er ikke vejret men tøjet, det kommer an på.

Og vi kender vel til det. Aase er vort nyest indrullerede medlem.. hun bor heldigvis tæt på :-)

Ugedag: **FredsVagten ved Christiansborg**

Vagtskifte Dato: **12/10-24** Dag nr. **8400**

Tidspunkt	Navn:
15 ³⁰ -17 ³⁰	Angelika

Jeg fik ikke produceret et 0-tal, så der ser lidt tomt ud på skiltet, men så den blev det i dag. Men de næste par dage er jo sikret. Og måske har Inge nogen tal, og måske kommer hun på lørdag til arbejdsdag.

↓

Inge har masser af tal, men de bliver regelmæssigt taget med hjem, så posen med dem ikke bliver for tung at bære for os 😊

Ugedag: **Onsdag** **FredsVagten ved Christiansborg**

Vagtskifte Dato: **23-10-24** Dag nr. **8406**

Tidspunkt	Navn:
11-13	Aase

Sjæle vejr, næsten kun efter årstiden. Et kærmeestord stilledes er under opbygning. Johan Finnemini stordet. Ved ikke hvad det skal blive til.

En gymnasieinterviewede mig (privat og anonym) til en undersøgelse om udenrigspolitik. Under samtalen virkede mynd for mistet. Jeg blev præsenteret for en række påstande som jeg kunne erklære mig enig i eller lade være.

To herover fra Sydkorea studerede omhyggeligt vore materialer og udtrykte interesse og sympati. De var på studier og skulle videre til Høbar.

Ps: HUK på læse, hvad der skal læses, når vagten lukkes. Kommer skabel var næstlæs, da jeg kom.

Godt Nytår

Aase får et positivt ord her til sidst, Kristian tilføjede et billede:

*ODE TIL FREDSBÆNKEN
(Med tak og undskyldning til Holberg)*

*Jeg elsker dig, o fredsbænk, når kækt du står på pladsen
Og med dit smukke ydre udskiller dig fra massen.
Som den trojanske hest du kører smukt på hjul
Og i dit hule indre man sidder godt i skjul.
Dog, vi er ej soldater, men fredelige folk,
Som ikke løber rundt med bomber eller dolk.
Og ret skal være ret, du er lidt tung at køre,
Især hvis man er ude i dårligt vinterføre.
Men når man højt har hejset mod himlen fredens flag
Så gi'r du dejlig hvile til vagtens trætte bag.
Når vinden tager fat, jeg gad med Neptun byde :
Pak dig, o vind, herfra. Min ordre skal du lyde.
Men kan man få lidt kaffe, godt varm på termokande
Så klarer man fint kulden, behøver ikke bande.
De varme drikke styrker. Som Holberg rigtigt skriver :
De, som kun drikker vand, poeter aldrig bliver.
Hver dag ved vagtens slutning, så køres du i hi
Til hvor vi nu kan finde et egnet natlogi.
I vagtens nyhedsbreve og andre gode skrifter
Der kan man blive klog på mange slags bedrifter.
Og meget er passeret, hvor du har været med
Du ønskes et godt nytår, og må der blive fred !*



Aase, bænkeskubber, dec. 2024

Aases poesi vakte stor intern begejstring hos poeterne. Og jeg blev opfordret til at sætte melodi til. Det gjorde jeg så og uropførte den til nytår. Desuden har Jessie sendt den til HC Asmussen som designede og lavede vores bænk tilbage i 2019 (se Nyhedsbrev 48 og -49)

Fredskram
Bo

Og husk at ringe til mig på 5090-1860 når du må smide slæverne ind så vi ikke helt skal overlade Borgen og Slotspladsen til det krigsgale folketing

.....
*) Jeg har tænkt meget over forskellen på en soldat og en kriger.

En soldat har afleveret sin personlige suverænitet til et system hvor hans rolle er at slå ihjel uden at spørge hvorfor.

En kriger er et menneske der har en selvstændig opfattelse af hvad han/hun slås for.. deraf det ærefulde.

Grænserne er flydende, hvis krigere kommer under kommando, eller hvis soldater slipper fri af samme, ude i junglen.