

Mere krig løser intet

REPLIK Pol. 6. jan. 2016

MINNA SKAFTE JØRGENSEN,
PROFESSOR EMERITA

LØRDAG 2.1. havde sognepræst Katrine Winkel Holm et stort opsat debatoplæg: 'Terror kan ikke bekæmpes med tomhed', hvor hun hængte pacifister ud som tåber, der stimler sammen og synger 'Imagine' ved lysfaklens skær. KWH skriver, vi stimler sammen, men 1. personspronomen er tydeligvis retorisk hykleri.

Jeg er en af deltagerne i Fredsvagten ved Christiansborg, som dagligt står med en stilfærdig protest mod dansk krigspolitik, og som endda også nu og da kan finde på at synge 'Imagine', så jeg går ud fra, at vi netop er nogle af dem, KWH har i kikkerten. Derfor har jeg lyst til at tage til genmæle.

FOR DET første kan jeg ikke se, at det er relevant, om personen John Lennon selv levede et godt og fredeligt liv. Han har skrevet en smuk sang, som vi andre har taget til os og har glæde af. Når KWH i stedet retrækker 'Vor Gud han er så fast en borg', gad jeg dog vide, om hun dermed også uden videre godtager Luthers person og mere eller mindre sympatiske ideer.

For det andet undrer jeg mig over hendes holdning til kristendommen, som hun anbefaler som et alternativ til nihilismens tomhed. Er det ikke at reducere religionen til et tilbud til dem, der føler, deres liv er tomt? En slags medicin, en healingmetode? Et effektivere middel end ateisterne kan tilbyde? For en sognepræst troede jeg, kristendommen var noget af gud indstiftet, ikke afhængigt af mennesker.



Vi har svigtet groft

Nordisk samarbejde

11. jan. 2016

Af Peter Henning
Unnasvej
Helsingør

Det er dybt skuffende, at det nordiske samarbejde nærmest er brudt sammen. Vi er blevet en gruppe af egoister. Vi har været et forbillede for EU. Vi har leveret en mængde topfolk til FN. Vi har været forrest med ulands-hjælp. 1970 udtalte daværende statsminister Hilmer Baungård (R), at hvis vi ikke bragte ulandene på en rimelig levestandard, skete der en revolution.

Hele den nuværende flygtningedebat er så ussel, at jeg har mistet tiltro til vore politikere. Sverige og Tyskland er de eneste, der har været kristne humanister og har båret hele læsset. Vores folkekirke har også været tavs. I har glemt beretningen om den barmhjertelige samaritan og Jesu bjergprædiken. Medierne gider ikke gå i dybden. F.eks. har palæstenserne boet ca 70 år i flygtningelejre.

Manden, der dræbte i

Krudttønden, var forud for drabet på besøg hos familien i en flygtningelejr i Jordan. Han har sikkert af sin ældre familie fået fortalt om flugten. Måske har vedkommende fremvist en nøgle til familiens hus - måske endda et skøde.

Hvis man laver flygtningelejre i nærområdet - hvor længe mon de skal bestå? Tidl. premierminister Blair har indrømmet, at vi har efterladt staterne i Mellemøsten i et værre rod. Ledende politikere skælder ud over Sverige. Siegfried Matlok, der er mindretallets repræsentant på Christiansborg, fortalte, at Sydslesvig havde modtaget 60.000 flygtninge. Hvis vi skulle have tilsvarende, skulle vi tage 120.000.

Der er en masse, vi kan samarbejde om. Vi kunne f.eks. i et land lade svenskerne repræsentere os - i et andet land kunne det være os. Og så kunne vi nøjes med en kulturrepræsentation. Vi har før bygget ambassader sammen.

Ud af 28 EU-medlemmer er det os, der sammen med andre 26 medlemmer har svigtet groft.

SIDST, men mest alvorligt, finder jeg det skræmmende, hvad det så er, hendes kristne tro skal få os til, nemlig at vågne op og være parate til at gå i krig, både dø og slå ihjel. Det er nemlig, hvad vore modstandere gør, siger hun. Det vil sige, at vi skal acceptere modstandernes præmisser og lade dem sætte dagsordenen.

Nu er det jo ikke sådan, at pacifister kun står og synger 'Imagine'.

Fredsbevægelsen har faktisk mange bud på, hvordan dansk militaristisk udenrigspolitik kan ændres til aktiv fredspolitik. Man kan f.eks. erstatte Forsvarsministeriet (læs: krigsministeriet) med et fredsministerium og bruge pengene på fredsforskning og bekæmpelse af verdens ulighed.

Med de frygtelige våben, verden har i dag, bliver menneskeheden nødt til at finde nye måder at løse konflikter på, og det ville være en god idé at begynde hjemme i vores egen lille andedam. Det er hverken utopi eller åndeligt valium, men gammeldags snusfornuft.