

# EN FREDELIG LØSNING I SYRISK KURDISTAN

Erdogan-Tyrkiets voldsomme overgreb på kurderne i Syrien er en forudsigelig hændelse. Tyrkiet har i årtier slået hårdt ned på kurderne, som har få venner og allierede. De kurdiske landsoldater i YPG kunne bruges i Vestens kamp mod Islamisk Stat, men nu hvor USA endelig er på vej ud, vil Tyrkiet bombe området for at undgå en kurdisk statsdannelse i Syrien.

En fredelig løsning på denne konflikt kunne være at Syrien og de syriske kurdere kunne blive enige om en form for selvstyre som det - eller gerne bedre - i det nordlige Irak. Eventuelt med Assads allierede, Rusland, som mægler. Et Rusland, som muligvis kunne bringe parterne til enighed



gennem dialog og gensidig forståelse uden brug af bomber og andet militært isenkram, som nu i otte år har gennemmadret Syrien med tusindvis døde og sårede og millioner af flygtninge. Med tab af hverdag, kultur og fremtid. Alt sammen til ingen verdens nytte. Der opnås ingen fred i Syrien, så længe de forskellige lande blander sig med krig og bomber. USA og det øvrige Vesten, heriblandt Danmark, skulle aldrig have taget endnu en krig i Mellemøsten, men skulle for længst have lært af krigsfiaskoerne i Afghanistan, Irak og Libyen.

FredsVagten ved Christiansborg, som undertegnede har været med i i otte år, har fra sin start for 18 år siden påpeget at KRIG ER TERROR - FRED ER MULIG. Krig er en afstumpet og kortsigtet løsning, som skaber mere terror, had, forråelse - og sorg. FredsVagten håber med sin tilstedeværelse på Slotspladsen at kunne påvirke beslutningstagerne til at forstå, at krig ikke skal være en accepteret, social løsning. Vi håber med vores tilstedeværelse at kunne få folk til at forstå, at det at bevare freden kræver mod, viden, indsigt, mægling - og tid. Vi skal have FN og folkeretten tilbage på sporet igen og UD med NATOs, USA's og det øvrige Vestens stupide krige. Vi ønsker et Danmark tilbage, som verdens lande kan ringe til, når de har brug for en begavet, human mægling i stridigheder og konflikter. Det kan Danmark ikke i dag, fordi vi i årevis som logrende halehæng har bundet os totalt og hovedløst til USA's og NATOs krigsengagementer. Og nu står Iran åbenbart for tur. Lad det ikke gå den vej. Vælg freden og dialogens besværlige vej således at syrerne og kurderne igen kan leve en fredeligere hverdag.

Med fredelig hilsen

Kristian Svendsen, fredsvagt.

D. 16. oktober 2019