

# Nyhedsbrev 36, januar 2016

Kære fredsvagt-venner og støtter

Alle tidligere Nyhedsbreve kan læses på [http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev\\_19](http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_19), \_18, etc. Fra 20 og opefter hedder linket [http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev\\_20.pdf](http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev_20.pdf) \_21.pdf etc

Hvis man ikke ønsker at modtage FredsVagts Nyhedsbreve så send en mail uden indhold med emne 'Nyhedsbrev nej tak' til [bo@fred.dk](mailto:bo@fred.dk) fra den mailadresse det modtages på.

Hvis man ønsker at støtte os pekuniært er vores bankkonto 8401 1041096

## NYTÅR

Jeg havde jo 'truet' i sidste nummer med at det blev mit sidste. Og trofaste læsere vil vide at mit humør og håb var kulsort. I mellemtiden har jeg forlagt residens til Saxkøbing og humøret er blevet bedre (selvom horisonten stadig synes mig kulsort)

Den seje gruppe af solide fredsvagter kørte standen videre mens jeg trak mig med henblik på sammenpakning, flytning og udpakning. Mine opgaver blev fordelt og min uundværlighed blev heldigvis underkendt... det glæder mig at I ikke opgav, i betragtning af hvor mandskabsmæssigt udtæret vi osse var. Men Gud mildner luften for de klippede får, og i slipstrømmen dukkede nye kræfter op... tak også til jer – ingen nævnt ingen glemt.

Og i min retræte har jeg heller ikke forberedt dette nyhedsbrev. Der var nogen der påtog sig at prøve, men følte ikke at kunne bryde min kontinuitet, så aben rullede tilbage og her sidder jeg nu i mit kaotiske kontor og tænker på alt andet end krig og fred.

Og dog hører jeg brudstykker af og til, da fruene har radio eller tv tændt nede i stuen hvor der også er sofahjørne og vejen til køkken, så kan jeg ikke undgå at se og høre glimt af det politiske maskespil. Hvem skjuler sig bag maskerne. Det hører vi ikke om. Vi hører interessante fortolkninger og udlægninger fra eksperter, og der er masser af relevant kritik, men det ændrer jo ikke rigtig noget; politikerne kører bare videre som om folkets mening ikke eksisterer, det er det de kalder demokrati, vi har jo valgt dem til at regere. Og mediemøllen maler deres budskab op og ned af stolper og vægge og ih hvor er det interessant og underforstået sandt.

Jeg orker det ikke. Og de små pip jeg ikke kan undgå gør mig i sort humør, så ber jeg fruene ændre kanal og arbejder videre med at reducere kaos; fokus på det nære.

Ja, jeg forstår det godt; VI VIL BARE HA DET GODT, fokus på det nære fordi det forudsætter at samfundets konsensus holder. Men SÅ kom flygtningene, og nu hærger Europa igen af lukkede grænser. Begynder folk at fatte, eller æder vi endnu en, to – fem skiver af salamien og tror stadig på skrædder-retorikken om krigenes og strammingeres 'nødvendighed'. Ligesom i skolen; det var jo trods alt læreren der vidste bedst.

I 14 år har vi været barnet der råbte op om Kejserens manglende klær, men vi var/er for små og kunne ikke høres i hykleriets mediestorm. Nogen lydhørhed har vi dog fået gennem årene, og har vel således haft rollen som narren – der fik lov til at sige noget uartigt om Foghs lodrette løgne i Go Morgen-tv da Thorning blev statsminister. I en smuk september solskinsmorgen åbnede jeg kl 8.30 efter aftale med TV2. Jeg havde fortalt dem i telefonen at jeg for første gang ikke havde stemt, det var jo også uartigt ;-) Og valget i 2011 var netop det valg hvor jeg lagde mærke til at der nu blev reklameret for valget i sig selv, og ikke kun for partier og kandidater.

Vi pipper stadig på vores gren, sangen om det sommerfuglevingeslag i Singapore der initierer en storm i Nordatlanten, ifølge kaos-teoriene. Og selv kom jeg pippende tilbage da jeg 12. december igen begyndte at arbejde. Det var helt underligt at være tilbage.



Kom ind i en grå eftermiddag og snart var det mørkt. Ingen gæster, men alligevel flaksende videre som den der sommerfugl. Lidt øv over at min ferie-flytte måned var slut; stadig så meget kaos i mit nye hjem i Sax, så jeg må indrømme at jeg holdt ikke helt så længe i det kolde ensomme mørke som jeg havde påtegnet mig til.

I min orlov har jeg også været væk fra nettet en uges tid efter vi var flyttet, og jeg har ikke haft tid eller hu til at blande mig i Fredsvagts interne gruppemail. Jeg ville ikke engagere mig i noget, havde ikke overskud til det, men følte dog en gang imellem at jeg ville komme med et lille deltagende like. Nu er vores lidt mere gammeldags gruppemail ikke sådan beregnet til likes, det genererer bare en ny mail fra gruppen. Så det har været sjældent, også fordi jeg på ingen måde ville få nogen til at føle at 'farmand er stadig hos jer ☺'. Nej bagmanden er rejst til udkanten, også mentalt.

Hvis man rigtig sku rejse til udkanten, så sku man efter min mening emigrere /migrere /flygte (!) til Island. Island med sin egen energiforsyning, Island med et demokrati og en retssikkerhed der pt ser ud til at være ok. Island med masser af plads. Men tryghedsnarkomaner som vi er, fru og jeg, har vi valgt den nære udkant... hvor der går rygter om at Goldman-Sachs vil presse DK med trusler om manglende energiforsyning, såfremt de ikke får lidt mere profit. Hvem sagde Uhyrligt!, det gjorde barnet på slotspladsen og blev mobbet bort af måbende danefæ... ja det var jo min oplevelse der 9. juni ([se side 8 i Nyhedsbrev 34](#)) kort før endnu et pseudodemokratisk valg, hvor du altså gennem valghandlingen legitimerer det 'demokrati' det ender ud med. Corydong var legitim finansminister da han solgte vores elforsyning for peanuts. Og nu er taber-Lars statsoverhoved. Ja man har de ledere man har fortjent.

Så der står vi stadig og pipper, sætter en lille svingning i følsomme sind, ved ikke hvilke vibrationer der fører videre, ved kun at vi pipper i den rigtige retning. Og det blir vi ved med som de små spurve vi er der skal /VIL overleve vinteren og se vore børn og børnebørn pippe videre når det blir forår.

### STORMØDE 3. JANUAR

Som en logisk konsekvens af min tilbagevenden til den aktive fredsvagt, og det forhold at det stadig er mig der forestår økonomien, inviterede jeg til stormøde på min arbejdsplads; DMI - Lyngbyvej 100 hvor jeg fandt et køkken vi ku være i... vi vaskede op efter os ☺

Så her er det Henrik, Jessie, Minna, Angelika ved automaten, Doris der ser til og Inge. At holde det på DMI var en forudsætning for at jeg ku være med, da jeg samtidig var på arbejde... det er min operator-pc der står på bordet med min overvågning.





Og så er det januar og f..... koldt, jeg var lige inde mandag den fjerde; 3½ time i den kolde Østenvind og blev afløst af Minna.

Havde en god snak med en lille italiensk gruppe som jeg havde set gå noget frem og tilbage over pladsen som om de ikke rigtig vidste hvad de skulle... nej de havde heller aldrig hørt om Bygning 7.

Dejligt at være tilbage ved flammen og de smukke tal, ved de vedkommende opslag og de blafrende faner... hov! hen og rejse den op igen; save bundrillerne dybere; godt at være tilbage ☺



Læse op på vagtbogen, herunder et tilfældigt opslag søndag-mandag efter jul.

Er det lige meget?... hvad kan vi små mennesker gøre andet end flakse videre.

Vil der være en nationalhistorie der en dag vil fortælle om trods, og om livet fra dag til dag, når man må leve fordi man ikke ka la vær. Så er og blir Freds Vagten en trøst for mig. Tak skal I ha alle sammen.







Der er så mange fortællinger, de flourer på vores interne mail... jeg har som nævnt ikke hu til at følge med, så igen blir det nogle ret tilfældige nedslag. Og imens kan vi nyde den smukke selvlysende stand.

Eileen skriver primo januar:

Kære Alle.

Det blev et par gode timer i kulde og klart vejr. Så koldt, at jeg ikke kunne bøje mig ned og anbringe posen med vagtbogen i plastlommen. Derfor ligger den nu imellem pladerne på den fungerende opslagstavle. Den er mast godt ind og falder ikke ned. Men når Doris i morgen pakker ud - ja så hold øje med den.

Og ellers var der stort postyr med den royale familie og alle deres diplomatbekendte til nytårskur.

Kl. 13.45 ankom Anne Marie Helger i spidsen for ca. 200-300 dybfrosne skoleelever, der demonstrerede imod folkeskolereformen. Politiet var også rigeligt tilstede, - det var tæt på en een til een normering. Anne Marie Helger holdt en sjov tale og ungerne jublede.

VH. Eileen

-----  
Hanne vurderer sit forslag om emnet for næste studiekreds i forhold til det Inge skriver længere nede:

Kære Inge og alle andre!

Egentlig er det ikke nødvendigt at holde studiekreds om Bertha von Suttners bog, "Ned med våbnene", for den har allerede sat Inge så meget i gang, at det er mere end en introduktion, hvad hun skriver på vores fællesmail.

Derfor er bogen stadig brandfarlig, fordi den får folk til at gennemskue alle løgnene, der bruges hver gang som påskud for at sætte en krig i gang, så nogle kan stige i graderne og andre kan rane og røve på bekostning af utallige mennesker.

Jeg mener, at medlemmerne af folketinget burde læse bogen, så de kunne gennemskue enhver form for krigspropaganda.

Jeg kan ikke komme d. 14. januar til en eventuel studiekreds.

Hvis I hellere vil tale om en anden bog, så er det også i orden.

Det var jo kun ment som et forslag, da jeg nævnte Bertha von Suttners bog.

Fredelig hilsen fra Hanne

-----  
Inge filosoferer og formidler sine følelser meget på mailen:

Kære Doris ! 😊

Tak fordi du nævner at alle de store "fædrelands" krige og deres fredsforhandlings-betingelser og traktater- her i "vores " 1/4 del af verden kalder vi det jo "verdenskrige" i indoktrinerings-historiebøgerne . Dengang havde de fleste navne på nationer ( fædrelande ? ) på atlas andre navne.

Det er jo præcis det der er det absurde set i dag ( hvis man altså tænker at denne jord er forholdvis lille og vi skal jo være her alle sammen på en eller anden rimelig fornuftig måde ) : skal man gå og lægge sig til at dø i 100.000 vis ved en front ? eller en landegrænse der alligevel måske ikke eksisterer om 100 år . Der er jo flere folkeslag end de ca. 200 stykker der p.t. har sat stats- numsen i et sæde i FN . I dette leksikon kan man se at der er flere hundrede flere ( faktisk mere end 1000 stykker ) "nationer" hvis man med "nation" mener et sprog , et måske tidligere fyrste eller kongedømme - f.ex. Tuareg-kongedømmet i Timbuktu der stadig betragter sig som et folk eller de lappiske folkeslag for at tage nogle vi måske har hørt om her i Norden , baskerne på begge sider af grænsen mellem Spanien og Frankrig , Baloush folket på begge sider af grænsen imellem Pakistan og Iran , Sahravierne ved Middelhavet der i øjeblikket er besat af Marocco ( Det kæmpestore Marocco-tidligere magtcentrum i et stort vestligt Khalifat ) o.s.v. o.s.v.

[Encyclopedia of the stateless nations : ethnic and national groups around the world : A-C. Volume 1](#)  
Af [James Minahan](#) (2002)

Grunden til at der kan blive tale om meget store omfattende "fædrelandskrige" hvor rigtigt mange mennesker kan dø på en "patriotisk" måde er jo som regel at de store "fædrelande" som Tyskland , Frankrig , England , USA , Sovjetunionen, Indien , England, Kina o.s.v. ( selv Danmark i sin "storheds-tid" hvis de slås med hinanden involverer en frygtelig masse mennesker som måske egentlig ikke ER englændere, tyskere, kinesere , iranere eller hvad ...men **skal** stille som krigere i den "nationale" hær ) . Og så er scenen jo sat for sorg i 20 millioners-klassen ( det antal mennesker man mener omkom på den "russiske" side i 2. "verdenskrig" .

Som medlem af et - mindre- folk ( danskerne ) identificerer jeg mig personligt lettere med andre små folkeslag - med eller uden stat - end alle disse stormagter og jeg synes nærmest at det er pinligt at Danmark har hersket i hele Norden med våbenmagt og jeg hader "Kong Kristian stod ved Højen Mast i røg og damp" og det er pinligt at man i min egen levetid har haft forbud mod at undervise i det færøske sprog - jeg har mødt disse færøske studerende på kollegier i København da jeg var ung. Færøernes store "nationale" digter Heinesen måtte skrive sine fantastiske romaner på dansk . Og i øjeblikket synes jeg især det er pinligt at se danske soldater rende rundt og bombe arabiske eller afghanske folkeslag sammen med "de store" under britisk eller amerikansk beskyttelse og kommando . F.ex. har danske bomber over Libyen skaffet tuaregerne i Mali ud af den skønne by [Timbuktu](#) i det nordlige Mali som nu er på Boko Harams hænder . Suk !

Ser at Bertel Haarder nu vil arbejde for at dansk fagbevægelse og dansk kvindebevægelse også kommer på UNESCO's verdensarvsliste . Jeg håber ikke at det er fordi bevægelserne er hendøende. Jeg bliver jo noget skeptisk da jeg jo har oplevet Anders Fogh Rasmussen pludselig stå og rose modstandsbevægelsen ! Men med den danske fagbevægelse og kvindebevægelse taler han faktisk om noget der kan gøre mig noget rørt og "patriotisk" = stolt og = sej .



Nåeeh... håber at også Fredsbevægelser og Militærnægterbevægelser kan blive fremtidens "stolthed" og "sejhed"... i Israel og det tidligere Irak er det i hvert tilfælde ret "sejt" at være nægter . Faktisk risikerer man livet og længere fængselsstraffe i de fleste "nationalstater" - så magthaverne er åbenbart ikke fuldstændigt sikre på at "fædrelandskærligheden" nødvendigvis er helt indtil døden.

Jeg kan egentlig ikke se hvorfor den skulle være det ... mange nationer uden formel stat klarer sig jo uden stort militærapparat.

Nåeeeh ...

-----  
Og så lige et nedslag fra en ukendt demo ultimo oktober hvor den lukkede fredsvagt har politiet som kunde eller... kontrollant ;-)



Og ellers vil jeg bare så ønske jer alle et håbefuldt nytår, og husk – demokratiet er IKKE givet af Gud.

Fredsommeligst  
Bo

Kun fremtiden ved hvad fremtiden vil bringe.  
Der laves gode tiltag; fx et tribunal til erstatning for den nedlagte Irak-kommision