

Nyhedsbrev 69, april 24

Kære fredsvagt-venner og støtter

Alle tidligere Nyhedsbreve kan læses på http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_19,_18,etc. Fra 20 og opefter hedder linket http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev_20.pdf _21.pdf etc

Juli 2016 brød vi linjen så der findes ikke noget nr 38

Hvis du vil støtte os pekuniært er vores **bankkonto 5396 0488939 - Mobile Pay 7508LV**

HVAD SKAL VI GØRE OG GRIBE I

Det blir kun værre, vi drifter mod krig. Statsministerens hykleri er ... jeg mangler ord. Afgrunden nærmer sig. Men som jeg før har sagt/skrevet; Vi skal leve hver dag indtil vi dør!

Og det gør vi så ikke mindst qua FredsVagten.



Dog – årene går – og fredag 1. marts var vi nogle fredsvagter i Hillerød for at følge Peter Henning på vej. Han ville være blevet 94 i april. De senere år kunne fysikken ikke længere, men han var stadig klar i hovedet.

Peter var overbevist om dannelse; skoler som grundlag for demokratiet, og han kontaktede altid skolegrupperne med spørgsmålet om den danske folkeskolelov efter statsbankerotten 1813. Og den efterfølgende første demokratiske grundlov i 1849.

Peter fik en god bisættelse... man ku skrive en hilsen på kisten med fremlagt tus.



Jeg holdt en lille spontan tale i kapellet og takkede for at jeg fik skabt en platform for hans otium. Flere gav udtryk for at FredsVagten var det vigtigste i de sidste 20 år af hans liv. Her er det barnebarn Mickey (tror jeg det staves) som retter til. FredsVagten og Peter havde den glæde at Mickey kørte sin farfar til et sidste og velbesøgt stormøde han deltog i juli 23 i Minnas smukke stue



Og et sidste billede af den gamle fredsviking fra marts 2017 med Pussy-Riot huen

Det følgende er tanker der ikke skal tillægges Peter.. det er mig der filosoferer:

Murphys Lov: Det mulige vil ske!

Det er jo sådan set ikke anderledes end det altid har været; magtpersoner træder frem og indtar magtens platform. Og magten bruger de mulige midler... sæføli gør den det. Ellers var den jo ikke magten. Og det er jo ikke Mette Frederiksen der har sat de politiske rammer for hendes magtudøvelse. Hun er bare den der udfylder Murphys lov: Det mulige vil ske.

Og det mulige er udnyttelse af de forhåndenværende ressourcer. Det er kapitalens pres; der skal produceres, der skal vækstes og profiteres. Og hvis de magtpersoner der inkarnerer kapitalens behov pludselig blir moralske eller noget, så blir de meget hurtigt sat fra bestillingen. Det er en selvkørende maskine.

Det er således ikke Frederiksen der er skyldig; hun er bare den der pt inkarnerer rollen som skruppelløs hykler og løgner.

Det er hele systemet der er galt. Og det jeg ser er at kapitalen ønsker krig, for der er ikke noget så profitabelt som krig.

Kapitalen er ved at æde Gaia, vi må skifte spor.

Efter min mening kan vi starte med at undlade at afgive vor stemme når de fløjter til valg. En stemme – osse en blank – er en stemme for legitimering af det danske pseudodemokrati; at vi reelt har indflydelse på den politik der føres. Det er *long gone* for mig. Det er ikke længere folket deres politik kerer sig om; det er karrieren i det globale politiske miljø. Se Fogh der blev forfremmet til NATO-chef. Frederiksen (Quisling!, som jeg kalder hende efter kontrakten til de amerikanske baser) hun har garanteret ambitioner om en international toppost: Når Fogh kan...! Og se bare hvor dygtig hun er til at styre sit folk. Det kræver en vis skruppelløshed.

LAD OS SE PÅ TIDEN DER GIK

Gaza var til stadighed i fokus. Det er utroligt det der forgår dér... for vildt, for utroligt, for ordløst; Vesten accepterer stiltiende det uhyrlige masse mord. Netanyahu styrer.

Masser af demoer og Fredsvagten til stede når de kom til slotspladsen. Der er mange historier, men jeg har i al fald noteret mig denne fordi den direkte berører os: --->

10. januar angreb nogle unge kvinder af muslimsk observans (efter hovedbeklædningen at dømm) vor stand og knækkede vores flagstænger.

Vi formoder at de antog vores fredsflag for at være homoflag... hvilket jo ikke frigør dem for ansvar for deres handling. Og i øvrigt finder vi deres homofobi utidig, ikke mindst i betragtning af at de selv er en undertrykt gruppe... men...

Følelserne er oppe og køre!

Angelika og Aase fik lagt sagen lidt til ro overfor de unge hedsporer.



11. KONG FREDERIK X

Ja den gamle populære dronning abdicerede i sin nytårstale og medio januar sku overdragelsen af guld nøglerne ske.

Den nye konge; 'Frede' jovial folkelig type.

Indsættelsen var en ceremoni af bibelske dimensioner. Jeg tror 300.000 mennesker var stimlet samme i det centrale København for at se guld kareten.

Dette betød at vores stand blev begrænset af ufremkommelighed. Minna (som er tilladelsesansvarlig) skriver:

12. januar 13.09

Kære Fredsere Jeg er lige blevet ringet op af en venlig mand fra kommunen, som ville sikre sig at jeg havde set beskeden om at der ikke er plads til Fredsvagten på Slotspladsen på søndag. Jeg

foreslog ham at vi kunne rykke ned i Slotsholmsgade, men han sagde at der ville blive så fuldt af busser og andre parkerede biler at det ikke nyttede noget. Vi blev enige om at det vi kan gøre, er at gå derind og stå med et fredsflag (sådan som vi engang imellem har gjort i stormvejr). Så kære Margrete, hvis du har et flag, så gør sådan!

Kærlig hilsen fra Minna

Det kom der en diskussion ud af.

Bo:

Nej - vi har ret til og lov til at demonstrere. Når vi ikke ligefrem blir tvunget væk (af politiet) så gør vi som vi plejer - efter min mening. Kram

så er det blevet 13. januar

Shazad spekulerer på om det er fake:

KÆRE ALLE FREDSVAGTERNE !

**DET ER UTROLIGT OG MYSTISK OG OVERRASKENDE , AT KOMMUNEN RINGER
ER DET ÆGT ELLER ORGINALE "KOMMUNEN" ?**

HVORDAN KAN DER KONTROLLERES ÆGTHEDEN ?

WASALAM FREDELIGE OG BEDST HILSNER

shahzad ahmad bekymret borger

Angelika :

*Jeg tror det giver sig selv, hvor Margrete kan åbne bixsen, afhængigt af hvornår hun vælger at tage derind. Hvis hun overhovedet flytter bænken fra det sted den er parkeret? Hun må jo tænke på, at det måske vil være bøvlet at komme tilbage. Og måske er netop park-stedet et rigtig godt at stå?
Fredeligst, Angelika*

Jessie:

Kære Minna.

Jeg har skrevet med Margrete, som jo ikke er med på vores mail. Hendes planlagte vagt er kl. 12-14 og den holder hun.

Hun skriver:

"Ulrik og jeg snakkede om at jeg jo kan stille op ovre, hvor bænken står. Der er nemlig afspærringer, som kan være svære at komme igennem...."

Så vi kan måske skrive noget i retning af:

Vi har for længst planlagt dagens vagt og den ligger udenfor de øvrige planlagte aktiviteter på Slotspladsen, så den gennemføres på sædvanlig fredelig vis.

Fredskram. Jessie

Minna:

Kære Bo og Jessie og alle I andre

Jeg synes der er andet i sagen end bare vores ret til at være der. Jeg tror det bliver fysisk meget svært, for det bliver formentlig alt hvad der kan krybe og gå i det kongetro kongerige Danmark der tropper op. Allerede nytårsdag begyndte folk at bestille tog- og busbilletter, og DSB har for længst meldt alt udsolgt. Skal Margrete så helt alene mase ind til vores bænk og bakse den ud?

> Nu hvor jeg skriver, går det op for mig at der vel ikke vil være propfyldt hele dagen. Det er faktisk det jeg har haft i hovedet, men det er jo først kl 3 det skal gå løs. Jeg skriver gerne tilbage til kommunen, men har brug for at få at vide hvad jeg skal skrive. Hvad siger du, Margrete? Hvornår har du tænkt dig at vagte? Skal jeg bare skrive at vi regner med at komme ind og passe vores fredsdemonstration i alle tilfælde?

Angelika:

Behøver vi at svare/kontakte dem? Jeg tror derimod at de er ligeglade med os i morgen, så længe vi ikke forstyrrer dem. Og jeg tror som sagt at det hele giver sig selv i morgen - i al fredelighed. Og dit svar kunne give kommunen panderynker, fordi vi jo ikke kan lægge vores planlagte aktiviteter andet end lige præcis der hvor alt det andet foregår.

FH

Aase:

Kære Angelika med flere

Superfin ide!

Så er vi lige så smarte som Kraka, der hverken måtte være nøgen eller påklædt, hverken have spist eller være fastende og hverken være alene eller have ledsager med.

Fh. Aase

Minna:

Nu har jeg skrevet som følger til kommunen:

Kære kommune

Det viste sig at fredsvagterne var besluttede på i hvert fald at demonstrere et par timer i morgen på Slotspladsen. Jeg forsøgte at ringe til det nummer jeg blev ringet op fra i går, men det er jo lørdag, og jeg var ikke særlig forbavset over ikke at få forbindelse. Men holdningen er at vi har tilladelse, og sådan set også 22 års hævd. Vi kommer altså derind og finder ud af at få plads i al fredelighed.

Venlig hilsen

Minna Jensen

.....
Bare et lille indblik i de interne udredninger som holder os i live.

Ja og så kom dagen. Minna havde ret, der var ½ million mennesker i indre København. Så Margrete åbnede på hjemmebanen/natlogiet. Det lille Eventyr-land, HC Andersens hjemstavn, en populær og intelligent Dronning der har siddet på tronen i sit hyggeland i mere end 50 år. Og så abdicerer den gamle Dronning og overlader tronen til sin søn der så blir Frederik X. En folkelig fætter man mentalt kan klaske på skulderen. Eventyret er intakt.

Men hvad vil den der Frederik X stille op med samfundets afdrift; naturødelæggelserne. Hvad vil han stille op med sit folks begejstring og forventninger. Hvad vil han stille op med at regere i skyggen af sin mor.

Skal han som konge gå ind for de krige hans rådgivere fortæller ham er nødvendige for nationens fremtid... eller vil han ha modet og styrken til at sætte sin egen dagsorden (hvis han altså mener krig er skod)



Få dage efter sneede det så Irene havde denne melding:

ons. 17. jan. kl. 13.02

Så kom fredsbænken ikke længere i dag. Det var tung sne og slet ikke ryddet. Selve slotspladsen var flot hvid.

Fh Irene

Aase Morling

ons. 17. jan. kl. 13.33

Supersejt, Irene, at det i det hele taget lykkedes dig at få vognen frem fra parkeringspladsen.

Fh. Aase

Irene Sørensen

ons. 17. jan. kl. 13.44

Det var fint nok, men kedeligt at sidde der.

.....
Kedeligt... ja dét tror jeg. Men sådan er fredsvagtlivet. Jeg har skrevet det for længe længe siden et andet sted; jo kedeligere – jo mere betydningsfuldt.



Og sådan en kedelig dag havde undertegnede igen 12. februar dag 8152

Jeg har søgt ly i dørnichen. Jeg måtte dog ned til min opstilling da der gik en ung mand rundt og kikkede på vores vores ting;

Vicente fra Chile

Han var fin at snakke med (på engelsk), og mere regnede det så heller ikke.

BUREAUKRATIET

Fra: **Københavns Kommune Erhvervsportal** <noreply@tmf.kk.dk>

Date: ons. 21. feb. 2024 kl. 09.35

Subject: Der er nyt i din sag: 579823



KØBENHAVNS KOMMUNE

Sagsnr. 579823

FredsVagten ved Christiansborg

Ny kommentar

Kære ansøger,

Der er kommet en ny kommentar fra din sagsbehandler.

Bemærkning fra sagsbehandler

Hej Fredsvagten. Den 29/2 vil der være en arrangement på området mod Børsen. Vil I stille jer i det andet område af Slotspladsen den dag? På forhånd tak. Mvh. NN

Teknik- og Miljøforvaltningen

Jeg har ingen erindring om at dette havde praktisk betydning for os. Og vagtbogen siger ikke noget om det... vi har jo ofte et flegmatisk civilulydigt forhold til kommunens direktiver :-)

GAZA!

Der blev arrangeret palæstina-flag på vores opstilling. Tror det var noget Irene ordnede; hun har et håndværker-gen :-)
Jeg tænkte, da jeg så det 27. februar, at der sku være en stopklods under den nederste holder; dels fordi fanen så ville komme højere op. Og dels fordi den så ikke ville skramle mod brostenene ved bevægelser, hvilket vil være en mekanisk belastning.

Irene kom på min vagt 3. marts for at ordne beslagene. Da snakkede vi om det... Irene vidste ikke rigtig... men da jeg var der 2. april var der sat en spærre på stangen



3. MARTS

Dag 8172 kom jeg forbi igen, sammen med fru Betina, og så kom Irene uanmeldt for som nævnt at skruer på de der beslag.

Jamen er det ikke herligt som der bliver taget ansvar :-)<3 <3



nummerskiltet fungerer – ikke upåklageligt, men så improviserer vi i bedste fredsvagt-stil (se nedenfor fra 5. januar.)

Som nævnt var Betina med den dag; hyggeligt med liv og leben
Endelig har Irenes gode banner fundet en form hvor det fungerer, hvor man kan læse hvad der står



HVAD ER DER ELLERS SKET I FORGANGNE KVARTAL



Jeg har overvejende kun mine egne billeder at holde mig til, og således har jeg billeder fra 5. januar hvor jeg passede vagten. Øh!, tænkte jeg jeg skal vist lige høre Inge om hun mangler tal. Ja jeg skal lave et kombineret 1 og 2 tal. Men så kom Inge...



ja hvad er der sket... , fra andedammen dette at bannerne var frosne dér primo januar. Og fygesneen havde skulptureret pladsens installationer



Så fik Betina den idé at vi ku betrække kuglerne med stof ved udvalgte lejligheder. Stof med fredssymboler og hvad vi kan finde på. Ret god idé: anarkistisk eller ska vi søge om tilladelse(?)

OVERSKREDEN DEADLINE

Ja, jeg ved det godt. Der har været så meget, og så tænkte jeg at det nok mest er migselv og min lille OCD, når jeg stræber efter korrekt udgivelses-dag. Så nu kommer der nogle efterveer idet jeg var fredsvagt både 3. og 4. april

Det var et par herrekolde dage, men det regnede ikke som ellers forudsagt af DMI. Mine regnbukser ydede jo dog osse læ for den kolde, dog heldigvis svage, vind

Først vil jeg dog dele et læserbrev med jer. En kritik af de større danske NGO'er

De humanitære organisationer må i

GAZA

ANNEMARIE SVENNINGSEN, PENSIONIST

DER ER DØMT FEDTSPIL! Fedtspil, når de fremmeste humanitære ngo'er i dette land overlader det til traumatiserede palæstinensiske flygtninge og deres efterkommere at organisere demonstrationer for våbenhvile og imod folkemord. Herboende medmennesker i stor smerte, med angst for slægtninge og venner, som er udsat for bombardementer nu på 5. måned. Medborgere med håb og drømme om en fremtid i et hjemland, der, efterhånden som grusomhederne fortsætter, smuldrer til ingenting.

Det er super sejt, at tusindvis af mennesker demonstrerer ud over det ganske land

for stop af folkemord og for våbenhvile. Så stærkt og godt organiseret. Stædigt solidariske går vi på gaden og råber. Det er godt at gå sammen på gaden og dele smerten, ikke at trække skyklapperne hen over øjnene. Godt trods alt at gøre det, som vi nu kan som medmennesker. Men vores råb giver ringe genlyd. Jo, folk stopper op på gaden og tørrer øjnene, når vi går forbi med bannere og råb. Danskerne har set, hvad der foregår i Gaza. Men hvad kan man som enkelt menneske gøre uden entydig opbakning?

De humanitære organisationer må ud af strudsebusken og bakke fuldtonet op. Dække vores ryg, når vi går på gaden i protest og i skam over at have en regering, der stadig bifalder dansk våbeneksport til støtte for folkemordet. I skam over, at regeringen ikke forsøger at gå aktivt det folkemord, vi mener udfolder sig i Gaza. Vi går

på gader og ikke sætte. Vi for en v blevet fo de kan l forfatte gående dig fedt presse p følgende vil få de dan har

SÅ DET I der, at f mindst ning til herboer manisti lers stå

ner må ind i kampen

våbenhvile. Så stædigt solidariske. Det er godt at dele smerten, ikke at trække skyklapperne hen over øjnene, som vi nu kan som medmennesker. Men vores råb giver ringe genlyd. Jo, folk stopper op på gaden og tørrer øjnene, når vi går forbi med bannere og råb. Danskerne har set, hvad der foregår i Gaza. Men hvad kan man som enkelt menneske gøre uden entydig opbakning?

De humanitære organisationer må ud af strudsebusken og bakke fuldtonet op. Dække vores ryg, når vi går på gaden i protest og i skam over at have en regering, der stadig bifalder dansk våbeneksport til støtte for folkemordet. I skam over, at regeringen ikke forsøger at gå aktivt det folkemord, vi mener udfolder sig i Gaza. Vi går

på gaden, fordi vi har humanistiske værdier og ikke forstår, at dette vanvid kan fortsætte. Vi forstår ikke længere, hvad det er for en vestlig verden, vi bor i? Hvad er vi blevet for nogle mennesker, når vi stiltiende kan lade dette ske? Nu har ngo'erne så forfattet et fælles opråb, der kalder på »omgående politisk handling«. Men det er stadig fedtspil. De beder regeringen om at presse på for våbenhvile. Det skal de selvfølgelig. Men det er det folkelige pres, der vil få dem til at agere. Sådan er det, og sådan har det altid været!

SÅ DET FRITAGER OS IKKE FOR, som individer, at forholde os til katastrofen. Og ikke mindst mangler vi bl.a. en tydelig opbakning til at gå på gaden sammen med de herboende palæstinensere. Fordi vi har humanistiske værdier. Hvem pokker skal ellers stå op for menneskeheden, hvis ikke

de humanitære organisationer, som vi 'tror på' kan gøre en forskel? Så kære Red Barnet med 47.000 medlemmer, Amnesty med 65.000 og Mellempolitisk Samvirke med 20.000 og alle I andre ngo'er, I må tydeligere ind i kampen. I må ikke svigte i Gaza. I gør meget, det ved vi. I skal gøre meget, meget mere. I kan f.eks. anbefale jeres mange medlemmer at deltage aktivt i demonstrationerne landet over, sætte stemme til Borgerforslag mod folkemord, deltage i diverse solidaritetsarbejder, støttearrangementer, løb osv. osv. Humanistiske værdier har kun betydning i praksis.



I gør meget, det ved vi. I skal gøre meget, meget mere

Irene skriver som respons: *Det er så nemt at sidde derhjemme og trykke på en knap og betale ved kasse 1.*

Jeg (Bo) tænker om de er bange for at bli beskyldt for antisemitisme. Er absolut en mulighed, selvom det er en falsk beskyldning; det er jo zionisterne der er antisemitiske; dels fordi de hader/foragter/nedgør/plager/dræber arabere der netop er semitter, mens de selv er indvandrede i

det 'semitiske' land Palæstina. Og dels fordi de udnytter jødernes tragedie, der kulminerede med Holocaust.

NUTIDEN RINDER UD

Som sagt var jeg på vagten 3. og 4. april, da jeg alligevel var i byen i anden anledning. Jeg havde en ny vagtbog med fra Doris, det kommer jeg tilbage til.



Som nævnt; Gaza-fanen har fået en stopper på stangen, og så pludselig hørte jeg heste.. det må være garderhusarerne der er på træningsrunde. Ja – bemærk sablerne... det hører vel med til træningen at de kan bære korrekt paradeuniform når de skal eskortere kongen.



2. gang de kom forbi var jeg ude og vinke med Gaza-fanen, den er jo lige til at ta op, lissom flagene var i de 'gode gamle dage', med rotunde og fredsskib. Så de mig, tænkte de på noget... who knows.

Det var en for mig usædvanlig aktiv dag. Der kom mange skoleklasser. Jeg provokerede dem: 'Husk at Ukraine skal smadres 100 %!!' og når de undrede, ku jeg jo forklare mig: Jo flere våben vi sender dem, jo mere krig, jo mere smadret blir stakkels Ukraine. Pointen sivede nok ind her og der... håber jeg.

Og fem gymnasiedrenge der ventede på deres klasse. De var lydhøre og kom med indlæg i mine fortællinger. Deres lærere kom forbi; samfundsfag. Den ene var flygtning fra Georgien og hadede Rusland. Det ku jeg ikke svare på da jeg ikke kender til omstændighederne ved den konflikt. Men med den anden fik jeg en lang snak om vilkårene i verden. Og kom uundgåeligt ind på 9/11: Der kommer et fly, et standard passagerfly, ind fra nordøst, kapper toppen af Holmens Kirkes lille kobbertårn og rammer Borgen et par meter over nul. Visualiser!; hvor er flyvraget?

Udenfor Pentagon 11. sep. 2001 morgen, ikke noget adækvat flyvrag. Jeg påpeger forskellen mellem Borgens stenmur og det hule aluminiumsfly. Hele klassen lytter med. Læreren mener at der kan være flere sandheder i den sag. 'Flere sandheder', NEJ, der er kun én sandhed; resten er holdninger, herunder kognitiv dissonans.

Og hun havde den udbredte holdning: Hvorfor sku de gøre det mod deres egen befolkning(?) Jeg svarede: De HAR ikke nogen egen befolkning. De har Magtens behov i fokus. Og de er en privilegeret overklasse som ikke kender deres folk, deres undersåtter. Men folket må bare følge deres instrukser.

Jeg reciterede Pearl Harbor citatet: *The process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalysing event like a new Pearl Harbor*' Der var dog ikke tid til at gå mere ind i en fortolkning; hvad det betyder.

Det var en god fredsvagt-stund. Ja 1.G bekræftede læreren. Jeg tænker at en tanke eller to blir hængende :-)

Og så fik jeg lige lejlighed til at drille Ole Birk Olesen /LA. Det har jeg gjort før, Osse til ham sagde jeg det om at flere våben til Ukraine får landet endnu mere smadret.

Han svarede noget jeg ikke hørte, og da han gik væk sagde han: Forfølger du mig? Jeg svarede at det ku ikke falde mig ind! Og så var det møde slut.

Det var onsdag og qua de mange gode møder nåede jeg at være der en tredje time.

Fra vagten gik jeg ud til Frederikshøj på privat visit og overnatning, og dagen efter igen ind og passe vagten. Vejret var hårdt, ikke meget forår over dét. Og helt ærligt – jeg frøs. Jeg var påklædt til regnvejr, men det regnede ikke. Til gengæld var det koldt og jævn vind,

Jeg måtte gå marchtempo foran Borgen for at holde varmen. Gemme mig i nichen.



Men sæføli osse være tilstede ved vores stand af og til



Kristian og Inge holder info-væggen opdateret. Der er masser af uhyrligheder at ta af... og ligeledes håb. Uhyrlighederne fylder mest; de er så hjernevridende at et fornuftigt menneske må opponere.



Som fx denne kommentar til den bastante anklage om antisemitisme så såre man kritiserer Israel.

Jo, en løgn der blir fortalt igen og igen blir til en sandhed. Så SLUK (for Helvede) flimmerkassen.



Og det her opslag fra 1920, ak forbedrer verden sig(?)



Apropos Ukraine.

For nogen tid siden syntes det mig at man var holdt op med at flage ukrainsk, men det var åbenbart kun en pause.

”Rusland må ikke vinde krigen i Ukraine!”, erklærede udenrigsminister Lars Løkke. Støn, de milliondyre spin-doktorer kender vejen til folkets hjerter. Sæføli må Rusland ikke vinde. Og i underforståelsen; fortsæt krigen og ødelæggelsen af Ukraine. Det ytrer Løkke fra sin trykke kontorstol.

Her er det dog over

Krigsministeriet flaget vajer; ovre hvor Holmens Kanal blir til Holbergsgade.

VAGTBØGERNE

Der er masser at fortælle om, men ikke plads til det her, jeg har dog tidligere lovet noget om vores vagtbøger. Det fungerer og vi er efterhånden oppe på vol. 90

Her vælger jeg et par nedslag fra Ulrik og Jessie/Doris fra januar.

Ugedag: TORS DAG

FredsVagten ved Christiansborg

Vagtskifte

Dato:

10.11.2024

Dag nr.

8148 20

11.01.24

8120.

Tidspunkt	Navn:
14-18 - 18-21	Trine undskyld!
8-12	Jessie
12-13.30	Doris

Jeg åbnede vagten og gik ind til kluba-
fråmindelsen. Da jeg kom tilbage var vores
2 faner desværre hærverket. De nederste
stænger var begge blevet knækket. Heldig-
vis var flagene der endnu - så der er
igen faner på vognen - men vi skal
have 2 nye kasteskaffer. Øv.

Blå himmel og skarp sol på kirken
og husene på den anden side af vandet. Det
hjælper lidt på det hele.

Oj oj oj, der er mange sider, mange år. FredsVagtens dokumentation nr. 1; det levede liv.
Jeg ved ikke hvorfor udstregede siger undskyld, og jeg ved ikke hvad der er sket med
datoskrivningen.

Og nogen er åbenbart vrede på os, tjah så er vi da ikke helt harmløse for dem der tror på krig... eller
er det igen nogle homofobere der misforstår vores faner(?)

Vi lever endnu... for vi er mennesker som lever ler og kæmper mens vi græder (Annisette i den
fantastiske kulmination i andet vers af Christianiasangen

<https://www.google.com/search?>

[q=christianiasangen&aq=christianiasangen#fpstate=ive&vld=cid:9472c8ad,vid:FAMgyQAfHg0,st:0](https://www.google.com/search?q=christianiasangen&aq=christianiasangen#fpstate=ive&vld=cid:9472c8ad,vid:FAMgyQAfHg0,st:0)

Ugedag: Lørdag

FredsVagten ved Christiansborg

Vagtskifte

Dato: 20/1-2024

Dag nr. 8129

Tidspunkt	Navn:
16 ³⁰ -18	Ulrik

Regnvejr, slud
og sjap, næsten
vindstille og
lige under frysepun-
-ktet.

En mand kom over og trykkede
min hånd. Han takkede mig og
fortalte mig, at vi gør en forskel.
Rent af ham uanset.

Tak til Ulrik, og tak til alle os der stædigt holder fredsfanen i live. TFIF (tak for I findes)

