

Nyhedsbrev 70, juli 24

Kære fredsvagtvenner og -støtter

Alle tidligere Nyhedsbreve kan læses på http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_19,_18,_etc. Fra 20 og opefter hedder linket http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev_20.pdf_21.pdf etc

Juli 2016 brød vi linjen så der findes ikke noget nr 38

Hvis du vil støtte os pekuniært er vores bankkonto **5396 0488939** - Mobile Pay 7508LV

Dette nyhedsbrev er noget forsinket qua undertegnede dokumentarists vigtige private gøremål.

RED BÆNKEN

Som bekendt gik der ild i Børsen 16. april og pludselig var vores bæk spærret inde bag brandbiler og ballade.

Det afstedkom en mindre panik og en masse mails frem og tilbage om hvordan vi holder vagten levende med bare et flag. Og hvem kan levere flag. Tine og Aase har ikke noget, men Doris lover at komme ind med et til Tine til 17. april. Men så fik Angelika hul på problemet:

Jubiiii, vores bænk er intakt og løssluppen!

ons. 17. apr. kl. 10.35

- takket være en flink hjemmeværnsmand, der hentede til mig.

Så var vi alle glade; FredsVagten klarer ærterne igen igen :-)

Angelika skriver i Vagtbogen 17/4:

Heldigvis kunne jeg se at bænken var udenfor området i brand. Så jeg spurgte en vagt om jeg måtte hente den? Han spurgte så nogle andre. Han fik lov, og fik koden, og jeg var glad!

"Så kunne du alligevel bruge militæret til noget" – sagde han, der var hjemmeværnsmand! Jeg sagde at hjemmeværnet ikke var det samme – for mig. Han sagde det i al venlighed.

Sæføli sagde han det i venlighed, og sæføli fremhæver Angelika det. Det er jo freden indeni der gør at vi glædes ved andre mennesker frem for græmmes og gnidres. "Folk er flinke", sagde vi en dag til hinanden; dog efter en glemt anledning. Og gentog vores stærke erfaringer: "Folk ER flinke!" "Folk ER flinke"

Bare vi dog ku omsætte den flinkhed i en anden perception, så de forstod forførelsen, alternativt fandt mod til at handle.

Det er vel den tanke vi vedvarende forsøger at plante i folks sind. Men vi er godt nok oppe mod stærke kræfter.

Skal der en storkrig til før tiderne kan ændre sig?



HVA GØR VI NU

Straks dukkede jo næste problem op; hvordan sku vi låse FredsBænken?



En tid blev den låst fast til cykelstativet foran finansministeriet, og det gik osse an så længe det var weekend og/eller dårligt vejr, men jeg oplevede selv hvor besværligt det var når vejret blev godt og der var proppet med cykler.

Fra:ingepaaske65@gmail.com

Til:FredsVagten

tirs. 23. apr. kl. 16.43

Kære Vagter

Jeg har talt i telefonen med Ulrik (der har Vagten i dag) et par gange her til morgen . Vi er blevet

enige om at vi vil prøve at parkere og tøjre fredsvognen til enden af cykelstativet foran Finansministeriet. Det var også lidt bøvlet for mig i går at få den mast ind imellem 2 forskellige typer af cykelstyr.

Ulrik og jeg talte sammen 2 gange med en times mellemrum og han havde i mellemtiden modtaget en donation til os på 500 kr. fra en forbi passerende herre

Fra:aasemorling@gmail.com

tirs. 23. apr. kl. 19.54

Kære Inge

Det lyder som en god ide, synes jeg. Jeg måtte også i torsdags flytte en cykel, der havde parkeret lige i vognens "hul".

Fh. Aase

Fra:angelika.matzen@gmail.com

ons. 24. apr. kl. 10.13

Med hensyn til hvor bænken skal placeres: Vil det sige at der ikke har været nogen problemer med at have bænken dér? Der har ikke været nogen betjente eller lignende der har villet have os til at flytte tilbage? Jeg tager nemlig vagten i dag.

Fra:ingepaaske65@gmail.com

ons. 24. apr. kl. 11.15

Kære Angelika !

Jeg har ingen kritik eller kommentarer hørt fra de tilstedeværende betjente . Men har heller ikke spurgt dem om noget men bare opført mig som alt var "som sædvanligt" for mig

God vagt

Fra:angelika.matzen@gmail.com

ons. 24. apr. kl. 11.32

Ja Inge, jeg tror det er en skidegod taktik at lade som om alting er normalt! fh Angelika

Jeg tar lige denne lille udveksling med fordi den peger på en rigtig god konklusion. Det har oplagt været en strategi i FredsVagten gennem alle årene, at 'lade som ingenting' :-)

Men altså, bøvlet med cyklerne var ikke langtidsholdbart; der sku flyttes nogle for at få FredsBænken ud, og endnu flere for at få skabt plads til den igen ved muren.

Angelika udtrykker den første skepsis 24. april i vagtbogen. Jeg prøvede det selv i slutningen af april og måtte decideret flytte cykler væk fra hvor de stod... det er næsten at betragte som en slags tyveri hvis cyklens ejer ikke lige kan finde den. Så vi indså at vi ville hurtigt bli upopulære hvis vi vedvarende flyttede rundt på kontorfolkets cykler.

Ovenstående billede viser en nem situation, jeg har ikke noget billede af hvor pakket det var når det var værst.

Det blev luftet om det var en mulighed at låse den fast om en af de runde sten. Teknisk set en mulighed, men den ka jo ikke stå dér og blafre midt på Slotspladsen når vi ikke er der. Måske lænke den til et træ.. nej - heller ikke nogen god idé.

Jeg gik og lurede på tanken nogle dage indtil jeg igen selv kom ind på pladsen 5. maj og afløste Irene. Havde jo set at der var lavet nogle træhjørner til beskyttelse af den store portåbning ind til Rigsdagsgården – nu da de er gået i gang med at grave pladsen op for arkæologiske studier inden der bygges et nyt besøgscenter... Demokratiet som underholdning
Og ja kæden er lige præcis lang nok – karma er stadig med os :-)



Dette er et harmløst sted hvor den ikke står i vejen for nogen. Dog har vi valgt at opslagsiden skal vende indad for ikke at benene på den opslåede bænk skal skrabe muren – desværre.

VAGTBOGEN

Nu da jeg er forsinket med denne rapport, har jeg vagtbogen at kikke i. Heraf fremgår det at FredsVagten holdt fri på St. Bededag 26. april... altså vi missede den dag – ja den er osse upåtegnet i vagtskemaet.

Vi tæller dog ufortrødent dagen med... ellers vil der blive rod i beregningerne. Og vi mener nok ifølge Kristians konklusion i vagtbogen, at vi kan tillade os at misse denne afskaffede fridag. Vores lille protest mod Frederiksens overherredømme.

Jessie udsender et nødråb på vores gruppeemail 28. april:

Kære Fredsere.

Nu er det 2. gang i denne uge, der er hul i vagtplanen. Inge er taget på ferie og Ulrik holder pause indtil 1. oktober.

Vi har kursus hele dagen, så det kan først blive meget sent, hvis jeg skal dække hullet i dag. Så jeg håber en anden kan.

Fredskram
Jessie

Angelika svarer et par timer efter: *Den bekymring den snupper jeg!*

UPS! (Ulrik Pause – Shit!)

Det er et halvt år!!!

8228sø	28/04/2024		
sø	28/04/2024	X - y	Angelika
sø	28/04/2024		
8229ma	29/04/2024		
ma	29/04/2024	x-y	Margrete Ulrik pause indtil 1.Oktober
ma	29/04/2024		
8230ti	30/04/2024		
ti	30/04/2024	13 - 17	Bo
ti	30/04/2024	11 - 13	Doris
8231on	01/05/2024		
on	01/05/2024		Bo
on	01/05/2024		Fælleden kl 12
8232to	02/05/2024	11 - 13	Aase
to	02/05/2024	10 -	Bo

Evig pessimist som jeg er, tænkte jeg at NU ER DET slut. Og jeg skrev en kladder til en opfordring at lægge ud på vores facebook-gruppe om at realisere de smukke støtteerklæringer, omsætte dem i aktivisme.

Men den kom ikke længere end til intern kritik i vores gruppemail. Til gengæld vakte den her et par slumrende fredsvagter. Og den skærpede internt. Og ingen henvendte sig (såvidt jeg ved) til Ulrik for at høre til årsagen for denne pause.



At jeg lige havde fredsvagter de tre dage er en tilfældighed. Jeg kommer jo ikke meget til hovedstaden... det er osse et spørgsmål om

økonomi i disse pensionisttider. Men når jeg så har ærinde i byen, så snupper jeg såvidt muligt nogle vagt-tider.

Jeg sku til et møde 4. maj, og jeg ville osse være med ved Første Maj i Fælledparken.



Så derfor fik jeg nogle ret begivenhedsrige dage

30. april afløste jeg Doris kl 13. Hun havde kun trillet Bænken hen til de nærmeste kugler. En venlig ministerialchauffør havde lige været henne og sige at der måtte den ikke stå i fremtiden, men han forlangte den ikke flyttet.



Næsten sommer. Stort besvar med at få
bænken ud, sikkert ikke bedre når jeg skal
hjem.

Hold da op et leben idag. Jimmi er kun lige gået her
kl. 16 så nu kan mine ører hvile lidt. Han er Antifa
og Anonymous.

Så en ung velklædt slipsefyr om snakkede meget om aggres-
sive muslimer så jeg først tog fejl af ham. Vi var faktisk
ganske enige.

Så diverse teenagere (8.-9.?) på københavner-tur fra Ama-
ger og senere Vejle; opmærksomme og fornuftige.
Så en artig ældre fyr der råbte op om korrupsion og gav
en del hidsige fuck-fingre til Borgeren.

Vi står idag tæt på Korrupsionsministeriet, det betyder
at her stadig er sol her kl. 16¹⁵.

1. MAJ



var vi i Fælledparken som vi plejer, men vi havde ikke helt tjek på logistikken så vi manglede det sammensyede tre-flag mm. Så hev mutter Matzen sygrejet frem og snart ku vi alligevel præsentere os standsmæssigt, og tydeligt ud mod de forbløffede folkemasser. Længe Leve FredsVagten .



Vi snakkede og sang gik fra og til, vi var ikke mange. Få folk kommer hen

Det var Kristians publikum ovre ved vennerne fra ApK heller ikke.

Håb for alle gode kræfter, håb for alle folkeslag

Kristian spillede bl.a Ulandsvisen, en til stadighed relevant sang: <https://www.youtube.com/watch?v=MSch5Ns9QsQ>



2. maj var jeg på den øde plads igen. Men så kom fx et ældre ægtepar og kredsede lidt rundt mens Aase og jeg snakkede. Jeg fik en snak med manden, de var hollændere og gamlinger lissom os.

Manden blev så rørt at han trillede små tårer ved tanken på sine (vores) børnebørn. Og jeg fik et bamsekram til afsked.

Nu er det mig der skriver og derfor står mine egne oplevelser sæføli stærkest. I vagtbogen er der forskelligt, men for det meste relativ kedsomhed og begivenhedsløse timer.

Og dog må vi holde ud... ikke mindst i betragtning af hvor svære vilkår fredsarbejde har i disse krigeriske tider.

VENNER og UVENNER

Vore fredsvener i NtO (Nej til Oprustning) har med Steen Folke som pennefører udsendt et skriv hvori de ensidigt fordømmer Rusland. Dette er som bekendt ikke FredsVagtens holdning og ydermere tilslutter NtO sig oprustningen i Ukraine ved at vi sender dem våben.

Således har Irene opsagt vort samarbejde og spør ud i gruppen om der er noget hun har misforstået.

Kristian svarer fre. 3. maj kl. 12.35

Kære Irene

Det har du ikke misforstået. Det står klart i følgende citat fra Steen Folkes indlæg:

"Vi mener også, at NATO gennem sine udvidelser i Østeuropa og ved at undlade at give Rusland sikkerhedsgarantier har et vist medansvar for misèren. Men vi fordømmer først og fremmest Putin og den russiske regering for at have overfaldet et suverænt naboland, og vi støtter, at Danmark i lighed med andre europæiske lande leverer våben til ukrainernes forsvar. Dette er kontroversielt i den mere pacifistiske del af fredsbevægelsen. Selv om mange af os er særdeles kritiske over for NATO, har vi undladt at tage stilling til det danske medlemskab – hvilket selvsagt også er kontroversielt på venstrefløjen."

Det er ikke kun en pacifistisk venstrefløj, der er imod. Det er Jan Øbergs velbegrundede analyser også. Kommunistiske partier ligeså. Tid til Fred. FredsVagten.

Krig ER terror

Det føles forstemmende at gode folk der angiveligt vil fred, mener at det skal ske gennem at nedkæmpe den onde Putins regime og hans uprovokerede angreb på sit mindre naboland. Kristian fremhæver Øberg som en stærk stemme, men heller ikke han blir hørt efter fortjeneste. Steen Folke, den gamle venstresocialist; forskellige følelser løber gennem mig; hvad f..... går det ud på. Er det et taktisk spil om at nå den propagandainsyldede offentlighed ved at gi indrømmelser til propagandaen... eller tror han selv på krigens ødelæggende magtpolitik. Hvor er da den Steen Folke der engang sad i Folketinget for VS. Hvorom alting er har vi besluttet at udgå af samarbejdet... osse fordi vi ikke har de kræfter og det initiativ der skal til. Vi har nok at gøre med at passe vor stand. Og det gør vi så fortsat mod alle odds.

Og mit bullebrev til fjæsvennerne ved erkendelsen af Ulriks erklærede pause:

*240502 opråb til Fredsvagtens venner på facebook
KLADDE*

Kære venner af FredsVagten

Nu går vi ind i en periode med endnu mere mandskabsmangel end nogensinde.

Vores stærke parole "HVER DAG"... er stærkt truet.

Og hvis vi ikke kan holde hver dag, er det muligt at en eller anden relevant myndighed beordrer vores grej fjernet. Jeg ved det naturligvis ikke... men det handler jo osse om deres respekt for vores vedholdenhed.

Realiteten er at vores, gennem de seneste år solideste kraft, har meldt pause indtil oktober. Igen er det meget svært for mig at se hvordan vi syv gamle damer kan holde skansen det næste halve år, hvordan vi kan fortsætte.

Så enten må I indstille jer på at vores seje fredsprojekt slutter, eller osse må I smide slæverne ind.

Kære pensionist; mangler du meningsfyldt livsindhold?; PRØV FredsVagten.

Hvorfor blir vi ved år efter år(?).

Der er en forløsning i det. Der er et stærkt sammenhold

Det afstedkom som sagt dog lidt intern oprustning. Og i skrivende stund (ultimo juli) har Ulrik meldt sig på banen igen. Så vi passer fortsat vor stand så godt vi kan, og det kan vi så længe krigen ligger over land.

TidtilFred – vore gode venner – ligger underdrejet lissom vi, af mangel på gode kræfter med friske initiativer. Vi har dog – i modsætning til andre fredsgrupper – den styrke at vores indsats på samme tid er både nem og svær. Vi skal ikke stresse så meget over planlægning og rettidig omhu, vi skal – som altid – bare være tilstede... og snakke med folk – som her Irene 5. maj



11. maj – sommeren var begyndt. Det var endnu en sjov dag hvor jeg snakkede med nogle gymnasieelever der ventede på deres klasse. De var lydøre og tænksomme og nysgerrige og kritiske. Jeg visualiserer: Se for jer en Boeing 737 – I kender slagsen; et hult aluminiumsrør fyldt med mennesker og bagage. Den stryger toppen af Holmens Kirke og rammer Borgen i de nederste vinduer. Hvor er så vraget bagefter?? Hmm det er ikke så svært at forstå: HVOR er vraget?

Så kom deres klasse og samlede sig, og jeg fik lejlighed til en god diskussion med samfundsfaglæreren i klassens påhør. Det må vække en overvejelse i de unge hjerner; hvorfor er Rusland vores fjende.(?) Til sidst måtte de jo gå derind hvor de skulle, men hun (læreren) gav mig ikke ret – næ næh; Putin ER det onde dyr

Men det var en god snak. Hjælpelæreren var fra Georgien, så hende opgav jeg straks at forholde mig til. For stor afstand i perception. Fejt af mig?, måske, men så var det blevet hendes personlige historie. Jeg ved jo fra hjemlige forhold hvordan perceptionen kan forvride en diskussion, når parterne påkalder sig sandheden i egen navle. Tror vi ikke alle på at vores navle er et identisk udtryk for verdens ønsker, følelser, længsler og behov etc

Men med samfundsfagslæreren kunne jeg tale indenfor en dansk nogenlunde veloplyst forståelsesramme. Synes jeg havde hende lidt i knæ på spørgsmålet om Newtons love i forhold til tårnenes fald.

Om det virker ved jeg ikke, nok ikke overfor læreren men måske overfor de følsomme elever; endnu ikke færdigstøbt i skolesystemernes autoritetsmønster.

Det virker i al fald for mig selv, som føler at jeg har styr på verdens afdrift. Men da osse bestandig rammes af bevidstheden om at dommedagsprofeter er noget af det mest latterlige; udkammes når de tog fejl, og takkes ikke når de fik ret.

Så den balance skal holdes i agitationen... men når man er en gammel kyniker bag fredsmasken... Nå, jeg kan høre mine førstelæsere, brumme ved mine personlige lommeuldsbetragtninger, så lad mig komme videre med sagen: FredsVagten's meritter.

STØTTEANMODNING

Årets bornholmske folkemøde nærmede sig. Forskellige danske fredsgrupper havde slået sig sammen om at leje et stort telt. Igen var det i sammenhænge hvor FredsVagten altså, af ideologiske grunde, ikke deltog. Det var sæføli dog et udmærket initiativ omend jeres udsendte ikke længere har meget fidus til det såkaldte Folkemøde; et enormt propagandashow for dem der har penge.

Sæføli er der osse mange små folkelige NGO'er med med udmærkede dagsordner.

Men ultimo maj dukkede en opfordring op i vor mail.

De samlede fredsbevægelser (altså uden os som altså havde meldt fra) med teltet på Folkemødet, led et pænt underskud – sådan et centralt telt er dyrt.

Vi støttede med 1000 kr, mens vi var et par stykker der undrede os over at sætte sig i markant større udgifter end der var dækning for. Hvem mon sidenhen hang på regningen.

Men vi støttede og teltet blev gennemført og jeg har intet hørt om hvordan det gik. Om det var pengene værd?

Det får folkemøde; de første år var det sjovt; da var der en følelse af ægthed.

ØKONOMI

Det er ikke de store eller mange bidrag der vælter ind til støtte, men lidt er der dog at sende videre.

NYE VAGTER

fre. 31. maj kl. 08.44

Kære jer.

Jeg har ikke fulgt særlig meget med herinde længe. Men jeg kigger engang imellem.

I dag skal jeg tage en vagt. Jeg har skrevet mig på kl. 10-12. Men hvis det regner meget, venter jeg med at åbne, til regnen er stoppet nogenlunde igen - og i så fald forlænger jeg min vagt i den anden ende. Plejer man at give besked om den slags ting herinde?

Som jeg sagde til Doris for nylig, kan det godt være at jeg kommer til at pakke tingene sammen på en anden måde, end den I plejer. Men I må lige bære over med mig, indtil jeg lærer det helt.

Kh. Katrine.

Til:fredsvagten@googlegroups.com

fre. 31. maj kl. 09.23

Kære Katrine.

Hvis du ønsker det, kan du let selv gå ind på vagtplanen og ændre tidspunktet.

Og bryd dig ikke om sammenpakningen. Jeg har vagten i morgen og skal nok finde tingene i vognen.

Hav en god vagt!

Fredelig hilsen Aase

Bo Richardt

fre. 31. maj kl. 22.29

dejligt at se dig på banen igen Katrine, og håber det gik godt... det var jo fint vejr hen over middag.

Som du kender FredsVagten er der jo alles lige ret, og mere komplekst er det jo heller ikke.

Det var fint du ringede idag om den genstridige lås.

Det vigtigste er at du selv synes det er godt at være på FredsBænken.

kram

VEDLIGEHOJDELSE

Irene kæmpede en del med de grønne bannere. Jeg ved ikke hvad der var i vejen med de gamle bændler der gik rundt om stængerne. Nu forsøgte Irene sig med påklistret velcro, men det holdt ikke og ku heller ikke holde bannerne stramme



billedet heroppe til venstre viser: ingen velcro.

så blev velcroen syet på bændlerne. Men så blev det et problem at hun havde beholdt de gamle velcroer på stængerne som markering af hvor bannerne sku sidde.. for de flåede stoffet, som det ses.

Og så opdagede vi at Bænken er begyndt at mørne. Ups!





Samme dag – 6. juli - kom disse to turister... midt i 30'erne vil jeg skyde dem til. De blev tiltrukket af vores opslag om at 'Russofobien er gået amok!' hvor der jo er et billede af Putin ved sit skrivebord. De viste sig at være ukrainske turister, og talte ganske godt engelsk. Men der var alligevel meget goddag mand økseskaft over udvekslingen af synspunkter og holdninger til den ulykkelige krig. Vores forståelser var for forskellige. Jeg prøver den her med ikke at ku se skoven for bare træer, når de mente at de, som indfødte, vidste bedre end vi hvad der foregår.

Da de var gået undrede vi os over at en ukrainsk mand i sin bedste alder ku være turist i København(?)



Samme dag havde jeg mødt dette opslag ved porten ind til Krigsmuseet... jo det ER op ad bakke. Jeg gik ind til skranken og skældte ud.. velvidende at den kvinde der stod dér nok ikke var ansvarlig for museets dispositioner. Jeg opfordrede de fascinerede til at rejse til Ukraine eller Gaza, så sku de fandme få fascination. Og så gik jeg igen. Hvis jeg ville klage ku jeg skrive til krigsmuseet@natmus.dk. Det gled ud, så jeg har ikke fået det gjort. Nu lukker jeg lige lidt damp ud her, så I kan dele min rysten på hovedet over propagandaen. Så tænkte jeg at det ku jo osse være det var ironisk ment fra museets side (?) Tjah man skal jo ta vare på sine egne fordomme.

Jeg kom tilbage til vagten igen 7. juli som var en søndag hvor der var meldt stormøde hos Irene i Jyllinge. Vi sad i hendes smukke gårdhave med privat gartner (det er Lars; han hygger sig med at pusle om det lille frimærke.)



Inge, Irene, Minna, Doris og Angelika

Vi sang Aases sang til stormødet. Aase var der ikke selv. Men det er jo en sang til mig i anledning af min 70'ende fødsdag 26/6 og en fest (som alligevel ikke blev til noget) Der var almen påskønnelse og jeg lovede Minna at bringe oplysningen her i rapporten

fødselsdagssang til Bo
fra Aase 26. juni 24
mel: Kom igen til Mandalay

Tiden går og går, og Bo er nu halvfjerdsindstyve år,
han har kæmpet fredens sag og ofte under trange kår,
Dengang Danmark gik i krig på foranledning af hr. Fogh
måtte gode kræfter samles og bekæmpe dette fjog.
Til at ødelægge verden skal ingen have lov,
vores kamp må vare ved, for det her er ikke sjov.
*Om det regner eller sner, står vi vagt på pladsen der,
Indtil Danmark holder op at føre krig i verden her.*

Vi har stået her på pladsen nu i treogtyve år,
og vi venter på, om krigen ikke snart en ende får.
Men når USA dikterer, at nu skal vi ud og slås,
så er lille Danmark noget af det tapreste, der fås.
Man skal vise, man er stor, man er ingen lille gås,
og man lægger øre til selv den værste omgang vås.
*Om det regner eller sner, står vi vagt på pladsen der,
indtil Danmark holder op at føre krig i verden her.*

I Afghanistan og Irak og i Libyens ørkensand
der har Danmark sendt soldater ud og mistet mange mand,
og når Ukraine kalder, og Zelensky kræver ind,
så er Mette der på pletten med et mildt og gavmildt sind.
Hvad han ønsker, skal han få, pengestrømmen er så lind,
her er ingen smalle steder, og kærlighed gør blind.
*Om det regner eller sner, står vi vagt på pladsen der,
indtil Danmark holder op at føre krig i verden her.*

Det er hårdt at være fredsvagt i en tid som denne her,
vi er kun en lille skare, vi ku' bruge mange fler.
Men vi skønner på dem alle, som har stridt den gode strid,
og vi venter med forhåbning på, at det bli'r fredens tid.
Tak til Bo og til enhver, der har brugt så megen flid
og opfindsomhed og vid på at skaffe freden hid..
*Om det regner eller sner, står vi vagt på pladsen der,
indtil Danmark holder op at føre krig i verden her.*

Melodi <https://www.youtube.com/watch?v=fE2crlNmtnA>

og nu er det 1. august; dag 8323.
Ulrik er stærkt med igen så vi holder endnu skansen.

Fredsligst
Bo

