

Nyhedsbrev 73, april 25

Kære fredsvagt-venner og støtter

Alle tidligere Nyhedsbreve kan læses på http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_19,_18,etc. Fra 20 og opefter hedder linket http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev_20.pdf _21.pdf etc

Juli 2016 brød vi linjen så der findes ikke noget nr 38

Hvis du vil støtte os pekuniært er vores **bankkonto 5396 0488939 - Mobile Pay 7508LV**

TRUMP

Mange brokker sig over manden; jeg tænker og skriver 'som vi forventes at hade'. Jeg ser jo stadig ikke tv, jeg orker det ikke. Og så har jeg osse rum til at tænke mine egne tanker ud fra de meldinger der sæføli uundgåeligt tilflyder mig. Fx skænderiet mellem Zelensky og Trump i Det Hvide Hus for åben skærm her primo marts hvor Trump og Putin er ved at stikke hovederne sammen.

Måske var skænderiet et rollespil, Zelensky er jo angiveligt skuespiller. Ikke at jeg lige kan gennemskue hvilket motiv der sku ligge bag.

Nå, det er spekulationer, og i øvrigt er der rum til spekulationer. Fakta overlader jeg til dem der orker sætte sig ind i dem.

Så skrive om det kan jeg næppe. Det går ret hurtigt nu primo marts med Trump-udmeldinger. Og han er svær at blive klog på.

Mødte en kvinde på min egen alder som var varm Trump-tilhænger, og udbredte sig ganske troværdigt om hans opgør med det korrupte politiske miljø. Og jeg tænkte – det *er* jo en mulighed at han som Klods Hans blir ugleset i etablisementet... og i det følgagtige folk der beundrer Kejserens Nye Klær, og marcherer i takt når de får at vide at de skal.

Hun talte klogt og lavmælt, og jeg spurgte om hun vil være fredsvagt. Hun spurgte om hun med de holdninger ku være med os.

Jeg tænkte at der måske godt ku komme visse kontroverser, men forklarede hende om Alles Lige Ret. Vi får se!, sagde hun da hun tog mit kort.

Fremtiden er meget uvis. Alle mine 70 leveår har været en tryk tid, men nu har vi en krigsgal statsminister Frederiksen. Rygtet går at hun er den mest krigsgale i hele EU.

EU!!, skal EU nu endelig ha et eget militær, hvis/når Trump trækker USAs 'beskyttelse' af Europa bort. Det er vel derfor Frederiksen vil straksbevilge 50 milliarder, og siger at fred er værre end krig.*) Hvis der blir fred falder den folkelige støtte til at opruste og så blir Europa svagt i det globale spil. Men har Europa ikke osse haft sin tid; i flere århundreder den globale herre.

ZIONISTER



Er der våbenhvile eller ej?
Blir den brudt hele tiden?
Uanset at jeg som sædvanlig ikke er opdateret ved jeg jo at Gaza i snart 1½ år har været/er en katastrofe.

Og lørdag 1. marts, mens der i øvrigt var en traktor-demo; bønderns protest mod nye afgifter NOFFF.dk No Farmers, No Food, No Future... så sker der noget

på FredsVagten :-) Og her stod så en yngre mand og spurgte på engelsk om vi ikke sku ha et israelsk flag som modvægt til det palæstinensiske. Det afviste jeg. Michael Røgen, som er med i billedet, røg med ind i diskussionen – noget sagesløs – tror jeg nok :-)

Diskussionen var dog ikke ret lang. Jeg indså at der ikke var basis for saglig dialog og bad dem skride væk fra vores stand. *Fuck off!*, sagde jeg. Det blev jeg på stormøde lidt kritiseret for som ufredeligt. Men jeg forbeholder mig retten til at være vred.

Kvinden, som kom til, spurgte om jeg tog billeder af dem? Yes!, svarede jeg. Dem bad hun mig slette, så jeg forklarede at det var lovligt at fotografere i det offentlige rum. Så trak han sin mobil frem, men jeg vendte mig om.

Jeg talte i hårdt sprog og de talte i hårdt sprog. Så jeg gik lidt væk. Orkede ikke høre på dem og hvad jeg opfattede som deres hjernevaskede og håbløse perception.. Og gad ikke stå dér og råbe i munden på hinanden. Vi var for langt fra hinanden til dialog.

Heldigvis var de ikke korporlige og fx huggede vores palæstinaflag da de så gik.

'*FredsVagten praktiserer selv freden i sit møde med offentligheden.*', står der i vores grundlag.

Holdt jeg fred dér(?)... det mener jeg selv jeg gjorde. Jeg var vred men på ingen måde korporligt truende... det var han/de heller ikke. Jeg fortrød det ikke selvom Michael ymtede noget om ufred, men de tilhængere af folkemord skal ikke føle sig velkomne hos mig! De sagde ikke at de var zionister, det er min konklusion.



Jeg kom ind fredag; sidste dag i februar, for at afløse Aase. Solskin men kold vind.

Vi har holdt skansen endnu en vinter. Lige om lidt er det forår.



FredsVagtens udtryk på den ellers kedelige Christiansborg Slotsplads ; vores unikke nummerskilt der jo skiftes hver dag



NYE TIDER

Det hele er i opbrud. Trump styrer USA i en ny retning. Myrder de ham når han blir for meget? Det forlyder at han vil åbne de lukkede arkiver omkring mordet på Kennedy i 1963. Robert Kennedy i 68 og Martin Luther King samme år. (der er gået en måned nu siden jeg skrev dette.. og jeg har ikke hørt mere om det)

Spændende... han ER jo en hund i et spil kegler.

Men så er der fx hans vision om det palæstinenser-tømte Gaza som en ny MiddelhavsRiviera. Så han er osse med zionisterne... de ska ha det hele!!

Svært at forudse hvad fremtiden vil bringe... vores danske europæiske velfærd... som vi tar for givet; sådan har det altid været i vor tid; økonomisk fremgang. Er vi parat til at spænde livremmen ind til en ny tid hvor Europa blir en global lillebror. Kina er jo den globale udfordrer. Deres økonomi overstiger nu USAs. Det er opbrudstid. Og EU vil opruste... hvis/når USA ikke længere vil komme og hjælpe i det globale magtspil. Og Trumps allermost logrende slikkende vasal; Mæddemord Forræderiksen, er rystet. Her har hun igen og igen valgt at følge USA's interesser, frem for det folk hun blev valgt til at tjene.



HVERDAGEN

Irene og jeg delte vagten søndag før stormøde, og havde fornøjelse af et par meget specielle herrer i lange og meget kulørte frakker. De stod lidt for en god snak... Hvad skal man gøre når en fjende opruster?, sagde Magenta, og erklærede at han var ved at skifte holdning til oprustningen. Hvis russerne beslutter sig til at angribe os, hypotetisk!, måske nok, men i den omrullende globale virkelighed... lissom et kæmpe isbjerg der kælver... skal Europa så gå under hvis vi ikke kan forsvare os?

Jeg ville gerne ha diskuteret mere med ham/dem om den militære umulighed, men de sku videre. Jeg ville, som jeg ofte gør anbefale romanen *Vogteren* af Niels E Nielsen, om krigsmaskinen der sluger alle ressourcer.

Så de gik glade og farverige videre i den forårssmukke by.

Og så vort månedlige stormøde som var relativt velbesøgt; Irene, Minna i hvis smukke køkken vi sad, Doris, Jessie, Angelika, Kristian, Inge og mig. Denne lille flok helte holder det smukke stædige... den frådende vrede og dog nænsomme væren med mennesker der kommer forbi ... og dog altså; jeg slap jo vreden løs på en uhyrlig folkemords-forsvarer.



GREJET

jeg var altså som nævnt vagt i slutningen af februar og opdagede derved en skrøbelighed ved bænken på FredsBænken. Nogle skruer havde løsnet sig.

Jeg ringede til Irene som jo ville komme ind søndag – et par dage senere, om at ta noget værktøj og skruer med, og så fik vi nødtørftigt repareret det løse hængsel. Det kræver dog en ekstra behandling. Sådan som Asmussen har konstrueret det er det nemmest med et hak med stemmejern, så man kan komme til skruen.



SKILTE

De gamle fremmedsproglige løbesedler fra FredsVagtens første tid var nedslidte, og det blev besluttet at jeg sku ta dem hjem og forny dem. Og det blev besluttet at de gamle originale løbesedler igen skulle holde skiltepladsen, selvom de er historisk uddaterede er de stadig ideologisk relevante når de viser interesse for turisters muligheder; hvad handler det her om.



Egentlig går forbløffende mange mennesker bare forbi.

Kristian har en oplevelse med dette 19. januar... der er åbenbart noget i gang derinde på Borgen, noget der i al fald ikke har fanget *min* opmærksomhed.
Noget med et maleri... jamen.. hvad ER det der er så interessant at alle disse mennesker gider stå i kø....



Kristian skriver:

Fra DAG 8494

søn. 19. jan. kl. 22.01

Lang, lang kø af folk, der skulle ind på Christiansborg at se et nyt maleri.
IKKE ÉN var henne at tale med mig.
Altså: Folks ligegyldighed/afmagt !
Fh.Kristian
--

søn. 19. jan. kl. 23.21

Men alle de ventende i køen har garanteret set fredsbænken, og hvem ved, måske har synet af den sat en eller anden tankevirkosomhed i gang hos nogle.
Fredelig hilsen Aase

man. 20. jan. kl. 00.12

Utroligt og sørgeligt

•man. 20. jan. kl. 01.21

Kære Kristian.
Det er godt nok et stærkt billede - siger virkelig meget. Sørgeligt.
Fredskram. Jessie

•man. 20. jan. kl. 08.00

Kære Kristian, kære os der står for freden.
Vi er ikke den mest velbesøgte attraktion på Slotsholmen.
Men vi er den eneste modvægt til de krigsliderlige på den anden side af den tykke mur.

Margrete

man. 20. jan. kl. 08.18

En meget lavpraktisk forklaring kan være, at folk ikke vil risikere deres plads i køen ved at forlade køen.

I øvrigt tilslutter jeg mig Margretes bemærkninger.

Fh. Aase

man. 20. jan. kl. 13.41

Tak Aase for en menneskevenlig udlægning! Doris.

ons. 22. jan. kl. 10.50

flot billede.

Jeg tænkte umiddelbart lissom Aase. På den anden side så har nok ikke alle i køen været mutters alene.

For det tredje: folk der stiller op for at se et maleri inde på Borgen er måske ikke lige folk der er enige med os om systemets falskhed.

Og endelig: hvad er det for et maleri?

Kram Bo

.-----

HVAD TROR VI PÅ

Jo vi lever endnu med vores glæde og vores frustrationer, og tilbud fra positive støtter: Grønne Demokrater. Det lyder jo godt, og deres førstekvinde Theresa Scavenius virker som en rebel på tinge; taler konsensus imod (hvis jeg har hørt rigtigt)

Vil vi støtte denne demo?

Jessie

Kære Fredsere. Fik denne opfordring til at støtte den planlagte demo, den dag baseaftalen skal op i Folketinget. Det er Grønne Demokrater, der står bag.

Svar til vedhæftede e-mail. (Har sagt vi lige har haft møde og at vi må tage det op på mail-tråden)

Fredskram Jessie

tirs. 4. mar. kl. 17.14

Bo Richardt

tirs. 4. mar. kl. 22.41

Grønne Demokrater... hmm

Er det hende Scavenius jeg har hørt godt om som den eneste fornuftige stemme på Borgen? Deres visioner, som man kan læse på det ene billede, er jo gode nok... men er tiden moden til et jordskred??

Man ku godt synes det, men man kan osse være blåøjet optimist igen igen.

Kan hun stå distancen? Kan hun opbygge en magtbase?, for det er jo ikke nok at blive valgt ind... nåhja - det er sæføli en platform at tale fra. Men er det det vi mangler? Nej, vi mangler drift, en systemisk flodbølge der skyller de forstenede strukturer ud. Altså en revolution. Har hun kraft til at stå i spidsen for en revolutionær flodbølge.

Jeg sad og overvejede om det var en mulighed at jeg sku fravige mit ikke-vælger princip, fordi hun taler til min politikerlede. En lede som jeg osse tænker efterhånden må være pænt stor...

årh.. men jeg glemmer vist lige den kognitive dissonans

Om vi skal støtte dem økonomisk. Igen.. har de en magtbase; en masse frivillige som arbejder for sagen?

Jessie Seehuusen

tirs. 4. mar. kl. 23.10

Kære Bo - og alle.

(Det gik lidt hurtigt, da jeg skulle skrive)

Det er ikke økonomisk vi skal støtte - men ved at stå som medarrangør.

Men vi kan jo også hver for sig gøre op med om vi vil sende en vælgererklæring i Grønne Demokraters retning. Det har jeg selv gjort.

Og som den søde mand, der kom med opfordringen sagde - man kunne gøre det, for at dem, der ikke har kunnet stemme i årevis (fx. siden bomberne i Libyen) nu kunne få nogen, de kunne stemme på. :-)

Fredskram Jessie

VESTEN ER I OPRØR

Vesten er i oprør; Trump er Jokeren der bryder den gamle norm ned. Hvilken ny verden vil rejse sig af ruinerne(?)

America first!, ja det betyder vel at de vil holde op med at blande sig derude overalt med deres ekstremt mange baser rundt på kloden... eller hur?

Kan Trump trække fx disse baser hjem? Kan han? America first.

Kan han rejse en magtbase der kan beskytte ham mod assassination, når de ikke længere ka li hans politik. 'de' (?) .. 'de' er de virkelige magthavere, dem der sidder på pengekasserne. Bankerne.. hvad er deres interesser? Dem der til enhver tid inkarnerer kapitalen.



Vores interesser udtrykkes til stadighed på vores opslagstavle.

Nogen holder skansen og videregir lidt om de utrolige hyklerier.. fx i ødelæggelsen af Gaza; et ubærligt perspektiv, Så FredsVagten lever stadig

250221 DR podcast

Minna

fre. 21. feb.

Kære alle

En journalist fra DR, Signe Staugaard, er i gang med at lave en podcast, hvor hun gerne vil have os med. Hun ringede først til Bo, som dirigerede hende videre til mig. Planen var at sende en medarbejder ind på pladsen for at snakke med os, så jeg så efter i vagtplanen, og det blev til at hun ville komme ind til Aase i dag. Imidlertid blev hun og medarbejderen forhindrede, så foreløbig har hun lavet et telefoninterview med Aase.

Måske ringer hun igen. Nu er I advarede!

Jo det gjorde hun og endte med at få et interview med Doris; hvor de fisker efter FredsVagtens svar på hvad man skal gøre når fjenden opruster. Det åbenlyse svar er: opruster Rusland? Hvorfor er Rusland vores fjende? Hvorfor ??

Rusland er ovevejende europæisk (selvom de har en enorm asiatisk landmasse).

Det er så DUMT!

”USA – vores vigtigste allierede!”, bræger Traktor-Troels (krigsminister Troels Lund Poulsen /Venstre) og vil købe flere af de livsødelæggende F35 jagerfly der notabene bruger 5 tons brændstof i timen... formodentlig i spidsbelastninger men alligevel... fem tons – seriøst... så meget kan det ’lille’ fly da ikke bære(?)

Og hvorom det i øvrigt i troværdige konspirationskredse hedder sig at de har en indbygget stopknap som styres fra et eller andet hemmeligt kontrolcenter under US-Military Control. Mon??, så kan hackere jo komme ind og kontrollere US-Air-Force. Er det fake? Det blir sværere og sværere at skelne facts fra AI

FAGLIGE for FRED

Kristian Svendsen

tors. 6. mar. kl. 10.19

<https://arbejderen.dk/fagligt/vi-vil-fred-og-velfaerd-ikke-krig-og-bomber/>

Til orientering

Minna

tors. 6. mar. kl. 15.07

Tak, Kristian! Det var dog en god nyhed. Jeg har straks skrevet under.

Og flere skriver straks under: Vi er enige om at det er godt at fagbevægelsen begynder at ytre sig mod krig...

mere orker jeres udsendte ikke for denne gang

fred til alle og især til de vanvittige krigsopviglere... hvad er MæddeMords dybere motiver?

Kram til alle fredsfolk

*) jo det sagde jo Chamberlain i 1938: Fred i vor tid!, hvorved han gav Hitler tid til mere oprustning

