

Det Danmark, vi kendte, er erstattet af ren kynisme

Pol. 22.4.2015

BÅDFLYGTNINGE

JØRGEN ESTRUP,
LANDSFORMAND, FN-FORBUNDET

JØDERNE UNDER Anden Verdenskrig. Wienerbørn. Ungarske flygtninge fra opstanden i 1956. Bosniske familier på flugt fra 90'ernes morderiske Balkan-krige. Hver gang har Danmark været parat til at hjælpe. Ikke betingelsesløst, ikke uden debat, men grundlæggende ud fra en humanistisk indstilling: Mennesker i nød lader vi ikke i stikken.

DERFOR HAR det været ulideligt at opleve den kynisme, som tragedierne for Middelhavets bådflygtninge er blevet modtaget med.

Hundredvis af menneskeliv er gået tabt de seneste mange måneder, når overfyldte og udtjente både gik ned på vej til Lampedusa eller andre europæiske mål. Den eneste reaktion har været en beskyer af EU's patruljering i de områder, hvor bådene sank.

Debatten i Danmark har ikke handlet



Har politikerne læst den danske befolknings holdning til mennesker på flugt korrekt? Hvor er det Danmark, vi kendte?

de af Middelhavet. Underforstået: Danmark skal have færrest mulige flygtninge.

Så sent som torsdag i sidste uge (16.4.) skrev Politiken: »... EU har forsøgt sig med mange forskellige strategier for at standse strømmen, og diskussionen går lige nu på, om man skal redde de flygtende fra at drukne, eller om det blot vil lette menneskesmuglernes arbejde og anspre endnu flere til at flygte...«.

En redaktionel kommentar, som nøgternt og formentlig korrekt gør status.

om at redde liv. Den har handlet om kyniske menneskesmuglere. Om italienere, som ikke lever op til Dublinforordningens krav til første asylland. Og om muligheden for at øge druknerisikoen for bådflygtningene, så de tænker sig om og bliver på den afrikanske si-

Men som samtidig skræmmer ved sin totale mangel på empati og indignation over den politiske kynisme, som utilsøret kommer til udtryk.

Den danske regering har ikke været humanismens stemme blandt EU-landene. Man har tværtimod lagt sig tæt op ad det britiske nej til at finansiere eftersøgnings- og redningsaktioner for bådflygtninge.

Redning af menneskeliv kalder Camerons konservative regering en »magnet« for flere migranter over Middelhavet.

I Danmark har regeringens linje ikke fået noget politisk modspil. Først nu efter en weekend, hvor endnu hundredvis af bådflygtninge led druknedøden, begynder debatten. Fra oppositionen lyder det: Vi skal hjælpe i nærområderne. Den opposition, som for længst har fastslået, at udviklingsbistanden skal beskæres med 15 procent, når den overtager regeringsmagten.

Har politikerne læst den danske befolknings holdning til mennesker på flugt korrekt? Hvor er det Danmark, vi kendte?