

Når fluevægter-Danmark bokser sværvægt



SIGNATUR
BJØRN BREDAL

Tiden er inde til at vende om. Tage det store skift i dansk udenrigspolitik tilbage fra det amerikanske til det nordiske. Følge de norske fjeldregler.

Så fik vi lige tre hurtige tjek på, hvordan andre lande ser på stormagten Danmark.

Tre faktiske forhold: til Sverige, tjek, til Tyskland, tjek, og til EU, tjek, er her i nytåret blevet udsat for den virkelige verdens magtanalyse.

Tjek: I Stockholm faldt det dem end ikke ind at spørge København, da regeringen besluttede sig for grænsekontrol ved det lille irriterende land langt dernede.

Tjek: Da København så overvejede at gøre det samme på grænsen til Tyskland, løftede de et enkelt øjenbryn i Berlin.

Straks glemte den danske statsminister stort set det hele, bortset fra retorikken og stikprøverne. Stikpillerne, der imod, både til Sverige og til Tyskland, er øjeblikkeligt stukket ind sammen med piben.

Tjek: Nu havde Lars Løkke Rasmussen jo også haft det første af de tre møder med virkeligheden allerede før jul, da han tog til Bruxelles for at forklare, at det danske nej ved folkeafstemningen var et ja til Europol.

Den hoppede de slet ikke på, og det bliver nok i det hele taget lidt svært for Bruxelles fremover at finde tid i kalenderen til at tage de små danske detaljer alvorligt.

DER HAR VÆRET et vindue i verdenshistorien de seneste årtier, hvor det bitte lille Danmark i ly af EU og Nato (det vil sige USA) har kunnet opbygge en illusion om at være en stormagt.

Danske statsministre har fået 20 minutter ved kaminilden i Det Hvide Hus og hørt præsidenterne sige denne her bestemte sætning, som de en gang imellem afsætter nogle timer til at sige til en hel række småstater:

»You punch above your weight!«
Fluevægteren bokser sværvægt. Og fluevægteren har troet på, at det var muligt. »Sværvægteren' Danmark.
Men nu fik vi altså lige tre små tjek på,

hvor store vi er. Og der vil komme ubehageligt mange flere tjek den kommende tid, hvis historiens hjul bliver ved med at dreje, som det gør nu. Dreje tilbage mod en normalsituation, hvor store er store, og små er små.

Vi kommer til at betale noget så gevaldigt for det skift i tænkemåde om Danmarks rolle i verden, som kulminerede i årene med Anders Fogh Rasmussen som statsminister.

Vi byttede vores ambition om at være en nordisk orienteret humanitær magt ud med en ambition om at være en amerikansk orienteret militær magt. Det sidste er en kæmpe illusion. Det første var faktisk ikke nogen illusion.

VI VAR EN stormagt, og vi var det i pagt med en nordisk måde at tænke på, som omfattede Norge, Sverige og de andre nordiske lande. Der var én dansk minister, som kunne rejse ud i verden, velvidende at vi faktisk var store: udviklingsministeren.

Vi hjalp mere end de fleste andre i verden, og der var lande i Afrika, hvor Danmark ikke blot relativt, men absolut var den største donor. Det var den nordiske vej til stormagt. Det var den humanitære vej.

Men mentalt begyndte vi at melde os ud af dette Norden, og de senere år har vi rystet så meget på hovedet ad ikke

mindst svenskerne, at man skulle tro, det var dem, der var lillebror, og os, der var storebror.

Sådan ser det bare ikke ud fra Stockholm – det ser faktisk slet ikke ud, for svenskerne har svært ved overhovedet at få øje på os.

MEN SOM DET hedder i den vigtigste af de norske fjeldregler, 'Det er ingen skam å sny: Vend om i tide'.

Sprogligt og politisk er de nordiske lande de senere år gledet fra hinanden.

Men både kommercielt og kulturelt hænger vi stadig fuldstændig sammen – kommercielt formentlig mere end nogensinde før. Norden er ét stort marked for dagligvarer, banker, forsikringselskaber, film, tv og romaner.

Vi må finde ud af, hvad der foregår sprogligt. Her bliver det nok ikke så nemt at vende tilbage til en situation, hvor alle forstår alle, romaner ikke behøver oversættelse og film ingen undertekster.

Men vi kan da prøve at se, om ikke noget kan gøres, og til en start kan vi måske holde op med at tale engelsk til hinanden.

Og storpolitisk? Lad os vende hjem til Norden. Lytt til erfarne fjellfolk, som det hedder i de norske fjeldregler. Og: 'Vis respekt for været og værmeldingen'.

Det blæser op.
bjorn.bredal@pol.dk



Som det hedder i den vigtigste af de norske fjeldregler: 'Det er ingen skam å sny: Vend om i tide'

FOGHT
LØJ
LØDRET