

Så er den engelske udredning om Irak-krigen kommet

Det har taget 7 år at skrive den. Den skal være 3 gange længere end bibelen.

Her i Danmark, hvor staten endnu er inficeret af enevældens bondeforagt, gider man ikke engang lave en undersøgelse af vores krige. Respekt for England, selvom deres udredning om krigen tilsyneladende ikke siger noget, vi ikke sagde inden de gik i krig. Krigen var ulovlig, byggede på bevidste løgne og havde tragiske konsekvenser for civile irakere. Nogle siger at alene i Irak har vores krigsførelse kostet over en million menneskeliv. Irakkrigen og vores andre krige i Afghanistan, Libyen, Syrien og vores støtte til Saudis krig i Yemen, har sat hele regionen I brand og skabt den terrorisme og de flygtningestrømme alle nu beklager sig over.

At vi i Danmark ikke vil undersøge krigen, er ikke kun en hån mod de mennesker der risikere liv og helbred i dem, og kold ligegyldighed overfor de uskyldige ofre, men er også et anslag mod vores demokrati. Vi undersøger og betaler konsulentfirmaer millionformuer for at komme med forslag til besparelser i skolevæsen, sundhedsvæsenet og i sociale ydelser. Men at finde ud af, hvorfor og med hvilke konsekvenser vi gik i krig mod lande der ikke truede os, det har vi ikke råd til. Det er nu snarere viljen der mangler, for det meste af vores DONG-følgagtige Folketing stemte for krigene, som var det bare et vejprojekt der skulle vedtages, og ikke de krige der har ført til forfærdelige lidelser for millioner af mennesker.

Politikerne ønsker selvfølgelig ikke en undersøgelse, der kunne afsløre deres egen kyniske stupiditet.



Det er også opløftende at se Blair og Anders Fogh på TV. De er stadig fulde af bortforklaringer. Men deres ansigter er grå, ingen muntre smil eller selvhøjtidelig attitude, nærmere rædsel i deres øjne. Krigene har utallige ofre, men forbryderne der stod bag dem, bliver ikke straffet, for de er respektable politikere.

Er vi en X-faktor hjernevasket, pensionsordning bedøvet fåreflok, der er ligeglad med om vi har deltaget i krigsforbryderiske angreb på lande der ikke har gjort os noget, når bare vi har råd til nye smartphones og en tur i Legoland?

Uddrag fra indlæg skrevet af Albert Hytteballe Pedersen, juli 2016