

## FredsVagten PRESSEMEDDELELSE om 19 ÅR

19 år – børn går fra nyfødte til voksne  
19 år har vi stædigt håbet på en eftertanke om  
krigenes mening og nytte  
19 år har vi dog set dansken trække på skuldrene  
19 år har vi set vore politiske ledere ganske  
enstemmigt gå ind for krig.

Og dog fortsætter vi FredsVagten dag ud og dag ind  
en lille flok bandsatte realidealister  
latterlige (?) i vores håbløse håb, men levende; En lille knast i krigsbegejstringens bonede gulve.

Og dog markerer vi mangfoldighedens farver op mod Borgens grå stenmur.  
Men vi gør det desværre ikke så meget som vi gerne ville, og som vi synes sagen fortjener;  
Danmarks medskyld i at ødelægge andre lande og befolkninger... Krigene derude vi deltager i.

Vi danskere/vesterlændinge fortrænger hvad krig betyder... det er jo ikke her hos os den huserer.  
Vi trækker på skuldrene... krigenes resultater og succesrate skal ikke udredes.  
Vi æder propagandaen om de gode og nødvendige krige. Den er dog lidt besk.  
Vi lukker øjnene for det logiske faktum at vores krige genererer terrorisme og flygtningestrømme.  
Men al gammel visdom fortæller os at vore handlinger vender tilbage før eller siden – det er karma.  
Vil vi krig så får vi krig. Og den rykker nærmere med truslerne mod Rusland.  
Så er vi igen, som i Den Kolde Krig, frontstat, mens flere magter pusler med atom-oprustning.  
Er danskerne dumme, politisk dovne eller fatalistiske?

FredsVagten siger 'ikke i vores navn!' de få vi er, som endnu holder i hævd at hejse fredsfanen  
HVER dag.  
Og det har vi så gjort i **19 år 19. oktober 2020, dag 6941**

FredsVagten er et sammenrend af folk der gennemskuer krigenes ideologi (se vores [grundlag](#)).  
Vi er ikke mange og gennemsnitsalderen er høj. Manglen på nye kræfter får os til at overveje vores  
metode; at vi ikke formår at opsamle lidt mere konkret støtte; altså vagtfolk, bare lidt lidt. Vi ikke  
bare snakker, men gør faktisk noget; end så lille en vanddråbe mod krigsmagternes stål. Vi får ros  
fra forskellige, men det blir ikke rigtig til noget med at byde ind fx en time engang om ugen.

Vi har internt i vor kreds et åbent og venligt helt fladt demokrati, fordi en hovedregel er at alle har  
lige ret. Det eneste man kan kuppe sig til hér er hårdt arbejde med at holde vagten kørende :-)

Men vi er som sagt i en selvransagelse: Hvad kan vi mere opnå med den vedvarende protest.

-----  
**Ang. dagen mandag 19/10**

Vi regner med at være forsamlede på pladsen **et par timer fra kl 14** med lidt kage og kaffe. Lidt  
sang hvis vejret arter sig og hvad vi nu finder på.

På FredsVagtens vegne  
Bo Richardt  
[bojak bludo@yahoo.dk](mailto:bojak_bludo@yahoo.dk)  
5090-1860

